



GROOTS MET EEN HOGE G

Geloof lijkt soms vooral iets voor watjes. Alleen voor de gevoelige persoon. En als je dat niet bent? Dan heb je er niks aan. Dan is het niet voor jou...

Misschien herken je je wel in zo'n cognitief ingesteld persoon en merk je dat geloof vaak verwant is aan gevoel. Bij openingen, preken, gebeden. Vandaag de troost, mocht je wel eens twijfelen aan jezelf: niet nodig! Volgens mij kun je vanuit een meer verstandelijke invalshoek, je ook enorm laten verwonderen over hoe groot God is. En juist dáár iets van geloof ervaren.

Als je naar iets 'groots' wil kijken, in de overtreffende trap, kun je wellicht het beste naar het heelal kijken. Wij bevinden ons in het Melkwegstelsel. Met een diameter van zo'n 100.000 lichtjaar. Daarnaast ons buursterrenstelsel Andromeda. Andromeda staat op 2,4 miljoen lichtjaar van ons Melkwegstelsel. Wie kan hier een voorstelling bij maken? En daarbij wetende dat er nog heel veel andere sterrenstelsels zijn die veel verder weg liggen. Op het linkerplaatje ziet u een foto van de pilaren van de schepping. Dat is een klein deel van de Adelaarsnevel en met behulp van de James Webb-telescoop vastgelegd. Afstand, heel dichtbij: 6500 lichtjaar. Wat kunnen wij toch ontzettend veel! Telescopen bouwen, marsverkenneren rond laten rijden, raketten de lucht inschieten...

Toch zit mijn verwondering, bij een cognitievere benadering zou misschien het woord 'verbazing' beter zijn, niet echt bij wat de mens kan. Maar veel meer bij de grootsheid van dat alles.

De afbeelding aan de rechterkant is een schilderij van een bekend Bijbelverhaal. Geschilderd door Rembrandt. Een



voorstelling van 'de Verloren zoon'. Oftewel: een voorbeeld van hoe God zich Vader laat noemen. God die zag dat de aarde goed was. Die met een reddingsplan kwam, wat Zijn Zoon het leven kostte, om de mensen op die aarde te redden. God, die zelf onderdeel van de schepping wordt. Die zegt: Kom naar mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Abba Vader.

Ik kan het niet bij elkaar krijgen. Als ik lees over de grootsheid van de schepping, over de afstanden in het heelal, als ik de foto's zie die gemaakt worden door geavanceerde telescopen, de filmpjes van de Marsverkenner of bedenk hoe wonderlijk ongeboren leven zich in de buik van een moeder ontwikkelt: dan kan ik alleen maar vol verwondering naar God kijken en verbaasd zijn over dat Hij zegt mijn hemelse Vader te willen zijn. Dat Hij zo groot als Hij is, vol is van genade. Dat Hij benaderbaar is en tot ons spreekt. Dat wij, ongeacht wie of waar we zijn, altijd tot Hem kunnen spreken.

GROOT is de Heer, Hem komt toe alle lof. Zijn grootheid is niet te doorgronden.

(Psalm 145:3)

Wat is God Groot!

VERNIEUWBOUW

Bij deze nieuwsbrief zit een EXTRA EDITIE Nieuwsbrief die helemaal over onze vernieuwbouwplannen gaat. We verwijzen alvast in deze alinea naar die extra editie!

KINDEREN

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen vier jaar geworden. Ze zijn gestart of starten binnenkort in de nieuw 0-groep. Eli, Florian en Eyerusalem: van harte welkom op onze school!

PERSONEEL

De eerste ISK-baby van dit jaar is een feit! Juf Petra is bevallen van een prachtige, gezonde dochter: Julia van Dijk. We wensen moeder en kind (uiteraard ook vader) een mooie, gezonde en rustige kraamtijd toe met elkaar.

Na de voorjaarsvakantie gaat juf Jeanine met zwangerschapsverlof. We hebben een nieuwe collega aan kunnen nemen die de taken van juf Jeanine over kan nemen. Marijke Geernaert, moeder van Raf en Tijn, zal vanaf 1 maart bij ons werkzaam zijn. We heten haar van harte welkom!



De kleutergroepen, van zowel dit jaar als volgend jaar, stromen aardig vol. Nog steeds komen er aanmeldingen binnen, vooral van broertjes en zusjes. We merken dat de kinderen die in de maanden maart, april en mei drie jaar worden, soms nog niet zijn aangemeld. Die zijn voor ons echter zeer van belang. Het zou het verschil kunnen zijn tussen al dan niet een extra groep starten. Daarom roepen we massaal op: kijk nog eens onder de stoelen en banken, bedden en planken of er nog een drie-jarige peuter bij u rondloopt die niet is aangemeld. Het formulier kunt u eenvoudig vinden via deze link: [aanmelden Ark](#).

**Heeft u een kind van 2 of 3 jaar oud?
Dan kunt u NU een plekje reserveren
op 'CBS de Ark'!**



SCHAATSEN

Op vrijdag 17 februari staat het inmiddels jaarlijks terugkerende uitje op de planning: schaatsen in Rotterdam! Op vrijdag 17 februari gaan we met de groepen 3a t/m 8 én de ISK, naar de ijsbaan in Rotterdam!

- Vrijdag 17 februari kunnen we van 10:50 - 12:20 uur de ijsbaan op. Wanneer we uiterlijk om 10:15 uur vertrekken, zijn we op tijd.
- Vooraf moet worden aangegeven of er schaatsen gehuurd moeten worden. De betaling moet ook voor die tijd gebeuren. Schaatsen huren is voor de rekening van ouders:
 - IJshockey € 6,-
 - Noren € 8,-
- Let op! Met noren mag je niet op de Funbaan. Ieder jaar blijkt weer dat kinderen vooraf zeggen dat ze dat niet erg vinden en dus op noren gaan. Tot de rest van hun vrienden de Funbaan opschaatsen en hij/zij langs de kant staat te kijken en staat te balen.
- Iedereen die de baan op gaat is verplicht handschoenen te dragen!



We hopen op een gezellig moment met elkaar!

ROKEN

Op het schoolplein staan soms ouders te roken. Dat is NIET toegestaan op een speelplein als het onze. We willen u daarom vriendelijk verzoeken om elkaar daar op aan te spreken en, als u roker bent, dat op wat afstand van het schoolplein te doen.

VANUIT DE MR

Basisschool De Ark heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een groep van drie leerkrachten en drie ouders die samen van alles te zeggen hebben over wat er op de Ark gebeurt. We worden door de directie op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Soms kunnen we beslissingen nemen en mogen we gevraagd en ongevraagd advies geven. Het werk van de MR is dus niet alleen interessant, maar het is ook een plek waar u invloed kunt hebben. We vergaderen ongeveer vijf keer per jaar.

Vanaf september 2023 is er een vacature in de MR. We zoeken daarom ouders die zich kandidaat willen stellen. De verkiezing zal plaatsvinden van 15 t/m 21 maart 2023.

Wilt u meer informatie over het werk van de MR? Neem dan contact op met de voorzitter: Kirsten de Vries, via mr@cbs-deark.nl. Wilt u zich meteen verkiesbaar stellen? Dat kan natuurlijk ook! Ook daarvoor kunt u een e-mail sturen naar bovenstaand mailadres. U hoort daarna wat er verder zal gebeuren. Weet u iemand die u graag in de MR zou willen hebben? Moedig deze persoon dan aan om zich verkiesbaar te stellen. U heeft tot uiterlijk donderdag 23 februari de tijd om uzelf verkiesbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,

Namens de MR, Kirsten de Vries



KWADRAAD

Heb je vragen over de opvoeding van je kinderen? Of is er regelmatig ruzie in het gezin? Opvoeden is niet altijd even makkelijk en alle ouders hebben wel eens vragen of problemen. Wil je dat er verandering komt voor jouw situatie, dan kun je bij Kwadraad terecht. Met een (online) cursus helpen ze je bijvoorbeeld om antwoorden te vinden op jouw vragen. Ook is het mogelijk om in een persoonlijk gesprek advies te krijgen. Je kan zelf kiezen welke methode het beste past. Op de site www.kwadraad.nl is alle informatie over gezin en opvoeding te vinden.

Zit uw kind momenteel in een bovenbouwgroep? Dan nog even een reminder:

Kwadraad hoopt namelijk binnenkort weer een weerbaarheidstraining te gaan geven. Deze training is erg zinvol voor kinderen die:

- moeite hebben om voor zichzelf op te komen
- het moeilijk vinden om kritiek te geven of te krijgen
- het moeilijk vinden om vriendschap te sluiten en/of problemen in de sociale omgang hebben
- verlegen en teruggetrokken zijn

Aan de volgende vaardigheden zal worden gewerkt:

1. kennis maken met iemand
2. luisteren
3. iets vragen
4. nee zeggen
5. een gesprek beginnen
6. iets bepraten
7. omgaan met kritiek
8. kritiek geven

Wat: weerbaarheidstraining leerlingen bovenbouw (groep 6,7,8)

Wanneer: intakes 7 februari

Trainingsdata: 14, 21 februari, 7, 14, 21 maart, 4, 11 en 18 april (8 bijeenkomsten)

Locatie: basisschool de Rank in Schoonhoven

Tijdstip: 14.15-15.15

Ouderavond: 21 maart 19.30-21.00

Trainers: Marja van Vliet (m.vanvliet@kwadraad.nl , 0640861912)

Willem Nijhof (w.nijhof@kwadraad.nl)

Aanmelden kan rechtstreeks bij de trainers of via de website van Kwadraad.

KENNISMAKEN MET DE BIJBEL

Stel uw kind zit hier op school maar u heeft zelf eigenlijk weinig kennis of idee over wat er in de Bijbel staat. U en uw partner zijn allebei helemaal niet opgegroeid met de Bijbel of het was wat op de achtergrond aanwezig. Uw kind komt wellicht wel eens thuis met iets uit de verhalen, leervragen of een lied. Misschien maakt u zelf een viering in de kerk mee. Het kan dan best handig zijn om een beetje idee te hebben over wat er eigenlijk in de Bijbel staat. Zodat u ook met uw kind mee kunt praten, een gesprek kunt voeren of begrijpt waar hij/zij mee thuis komt. Vandaar dat een groepje enthousiastelingen van de Schooladviesraad, kerken in het dorp en school, de inhoud van een paar mooie avonden hebben bedacht.

In 2020 hadden we dit al uit willen voeren, maar na een eerste (gave!) avond, viel corona de wereld binnen. In 2023 pakken we de draad weer helemaal op! Bij deze alvast van harte uitgenodigd! U bent niet verplicht u op te geven, handig is het wel. U bent niet verplicht alle avonden te komen, ééntje kan ook (maar drie is wél het mooiste natuurlijk) 😊.

Gebruik de QR-code of klik op deze link: [Kennismaken met de Bijbel](#).

(Verder) kennismaken met de Bijbel

Kom langs en ontdek wat het christelijk geloof (jou) te zeggen heeft.

Welkom op één of meerdere avonden.

Aanmelden mag (hoeft niet) via de QR-code.



Wanneer en waarover gaat het?

Woensdag 15 maart	Wat staat er allemaal in de Bijbel?
Woensdag 29 maart	Jezus: 'gewoon' een mens of zoon van God?
Woensdag 12 april	De betekenis van Pasen

Waar en hoe laat?

Personeelskamer CBS De Ark van 19.30u tot (ongeveer) 21.00u

Voor wie?

Je kind komt uit school en vertelt over een Bijbelverhaal of een christelijke feestdag. Welke vragen stel je? Wat zeg je terug als je kind jou iets vraagt? Alle ouders van leerlingen van CBS De Ark die meer willen weten over het christelijk geloof zijn van harte welkom!

Meer weten?

Neem contact op met info@cbs-deark.nl



GOEDE-DOELEN COMMISSIE

In de eerste maanden van dit schooljaar hebben we flink gespaard voor de Voedselbank. Meerdere klassen zijn er ook op bezoek geweest. Door het verdwijnen van een 'stortpunt' in het dorp, moeten we ééns in de zoveel tijd de bakken met geld meenemen naar Gouda. Dat is in december voor het laatst gedaan, bij deze de tussenstand!

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit gebeuren door groep 3a en 3b/4b.



DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL:

Op de Ark:

1	Zijn wij aardig voor elkaar, want iedereen hoort erbij!
2	Luisteren wij naar iedereen, zodat we elkaar goed blijven begrijpen.
3	Gebruiken wij alleen goede woorden.
4	Zorgen wij goed voor de spullen van de ander.
5	Houden wij de school en het plein schoon.

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal!

D.V. IN FEBRUARI/MAART

8-2	Open Huis
15-2	Gebedsgroep
16-2	Tien- minutenavonden rapport
16-2	Adviesgesprekken groep 8
17-2	Schaatsen
20-2	Adviesgesprekken groep 8
21-2	Adviesgesprekken groep 8
21-2	Tien- minutenavonden rapport
23-2	Studiedag personeel – alle leerlingen vrij
24-2	Extra vrije dag allen
27-2 tot 3-3	Voorjaarsvakantie
6-3	Hoofdfluiscontrole
8-3	Biddagdienst in Laurentiuskerk
10-3	Nieuwsbrief 6

Namens het team,

Vincent Geense

Adriaan Hanse