



ON-VREDE

Oranje was nog nooit zó slecht op een Wereldkampioenschap. Als we de keren dat we niet meededen even vergeten...Het lag niet aan Noppert. Niet aan Frenkie. Zeker niet aan Dumfries of Gakpo. Het was het systeem. On-Nederlands voetbal. De 'Hollandse school' is te grabbel gegoooid. Crujff zou zo nooit hebben gespeeld. Louis wel. "De voetbalwereld heeft geen traan gelaten om het vertrek van dít Oranje" schreef een bekende sportjournalist. Vanwege dat On-Nederlandse voetbal.

In de decembermaand vliegen de jaaroverzichten je om de oren. Die overzichten zeggen overigens helemaal niets over uw eigen leven. Het is een samenvatting van de wereldproblematiek, geo-politiek. Het kan best zijn dat u een fantastisch jaar had. Maar als je om je heen kijkt valt er gemiddeld wel iets op. Het is een 'on-jaar'.

Terugkijkend op 2022 is het eerste woord wat in je op komt wellicht 'onrecht'. Een onzinnige annexatie van een soeverein land, Oekraïne, door Rusland. Wát een onzekere situatie voor gezinnen, kinderen die opeens in een oorlogsgebied leven. Onvrede. Daar, in Oost-Europa, op zijn hevigst. Maar ook hier, meer sluimerend, in Nederland. Een onophoudelijk gevoel van onveiligheid uit zich van tijd tot tijd in allerlei protesten, aanslagen of andere onrust. Het is wellicht niet altijd de onwil om de crises aan te pakken. Meer onmacht. De wereld is niet maakbaar.

Dat on-Nederlandse voetbal is dus niet-Nederlands. Zoveel betekent het voorvoegsel on-. Niet, geen, het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde van het voetballende Oranje van Crujff, Gullit, Bergkamp en Sneijder is blijkbaar het Italiaanse, afwachtende voetbal. Meer dan genoeg in één nieuwsbrief over een besmet WK.

Geen-recht. Niet-zinnig. Geen-zekerheid. Geen-vrede. Niet-te-stoppen. Niet-veilig. Niet-rustig. Niet-welwillend. Geen-macht. Dat is niet echt een hoopvolle boodschap voor een kerstperiode.

We zijn thuis deels over op elektrische kaarsen. U leest het goed. Van die kaarsen die je aan kunt zetten met een afstandsbediening. Het is een leuk spelletje bij ons aan tafel als de oudste twee kinderen, de jongste de kaars uit laten blazen.



Eén van de oudste drukt dan stiekem op het knopje van de afstandsbediening. De jongste lijkt nog niet echt te snappen dat hij de kaars niet echt uitblaast maar iemand op het 'off-knopje' klikt. Een seconde later is het kaarsje weer aan. Het 'on-knopje' heeft de kaars weer doen herleven.

'On' in déze betekenis is eigenlijk mooier. Het Engelse woord zet dingen weer 'aan'. Het lijkt een fantasierijke kinderwens: een afstandsbediening waarbij je vrede op 'on' kunt zetten. Klik: wel-vrede. Klik: wel-zekerheid. Klik: het recht is weer aan! Maar we voelen de onmacht. We kunnen dat niet. Nou ja, we kunnen het in het klein wél proberen. Daar gaat de kerstboodschap over. God stuurde Immanuel – God is met ons.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vrededorst.

(Jesaja 9)

Hoe zorgen u en ik voor vrede, rust, veiligheid en zekerheid voor onze omgeving? Dat lukt niet uit onszelf. We leven in een gebroken wereld. Waar niet alles *pais en vree* is. Maar waarin ook steeds hoopvolle momenten opleven. Iemand zette even een kaarsje aan. De donkere momenten om u heen worden verlicht. Ongeduld wordt geduld. Onrust wordt rust. Onvrede wordt vrede. Ik zoek deze kerst naar het 'on-knopje' om hier en daar een beetje licht te laten schijnen. Zoekt u mee?

We wensen u fijne kerstdagen en een hoopvol nieuw kalenderjaar!

KINDEREN

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen vier jaar geworden. Ze zijn gestart of starten binnenkort in de nieuw 0-groep. Dotan, Jenna en Fleur: van harte welkom op onze school!

PERSONEEL

Langzamerhand worden vacatures die al langer uitstaan, intern opgelost. Ook aan de vacatures in de ISK hebben we iets kunnen doen. Meester Frank, die vanuit de invalpoule bij ons op school dit jaar begon, gaat naast zijn dagen in groep 7/8, ook drie dagen in de ISK werken. Dat betekent wel dat hij de maandag in groep 4a zal moeten laten schieten. Daar is echter ook al een vervanger voor gevonden in de persoon van juf Hannah de Kluijver.

Juf Petra uit de ISK is vanaf deze week met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede tijd toe en delen het mooie nieuws van de gezonde geboorte van nieuw leven hopelijk in een volgende nieuwsbrief met u.

SAM- SCHOOL

Op dit moment, vrijdag 16 december, loopt een externe Audit een ronde door de school. Collega's uit het werkveld, gecombineerd met opleiders vanuit Pabo Driestar Educatief gaan in gesprek met collega's, studenten, de schoolopleider, werkplekbegeleiders en directie. Zo proberen ze zich een beeld te vormen van onze school als wellicht mede-opleider. Met als uitkomst een waarschijnlijke coöperatie tussen de Ark en het Opleidingsinstituut. Als we als SAM-school gecertificeerd zijn, gaan we een nauwere samenwerking aan tussen pabo en basisschool. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor het SAMen Opleiden van aanstaande leraren.

Deze studenten, aanstaande leraren noemen we ze vanaf nu, lopen in principe het hele jaar door een aantal dagen in de week mee in de school en in de groep. Voor hen worden de opdrachten veel meer op maat én betekenisvoller. Ze doen ervaring op met alle aspecten van het vak en zijn nauwer betrokken bij klas en kind. Wij krijgen aan de andere kant veel meer kans om de aanstaande leraren goed te begeleiden. Dat doen de werkplekbegeleiders in de klas (leerkrachten) en de schoolopleider (juf Annemieke Kalkman) samen.



BATTERIJEN

De decembermaand gaat vaak gepaard met een hoop afval, ook batterijen. Alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen hun lege batterijen op onze school inleveren. Zo zorgen we samen voor een beter milieu én sparen we bovendien voor een mooi geldbedrag. Samen met Stibat hebben we op onze school een inzamelmeubel voor lege batterijen geplaatst. We hechten grote waarde aan de bewustwording rondom een groen, gezond en leefbaar milieu. Het inzamelen en recyclen van lege batterijen hoort daar ook bij. Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld schoolartikelen. Denk aan springtouwen en steps, maar ook aan tablets en educatieve games. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag is dat onze school zal ontvangen.

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus!

Dat kan het hele jaar door in de ton bij de hoofdingang!



TERUG: DE KERST SING IN!

Na een paar jaar afwezigheid is hij helemaal terug: de Kerst Sing In! Bij deze van harte uitgenodigd op donderdagavond 22 december vanaf 18.30. Neem burens, familieleden, bekende of minder bekenden ook van harte mee! Het schoolplein is groot genoeg! Zo kunnen we weer ouderwets aan Bergambacht gezamenlijk de kerstboodschap laten horen! De kinderen krijgen binnenkort meerdere uitnodigingen mee die ze uit kunnen delen aan hun omgeving.

Eten

Om 17.30 willen we met de kinderen van de groepen 3 t/m 8 eerst gezellig eten. Wilt u iets lekkers meegeven aan uw kind? In de klas hangt een inschrijflijst waar de kinderen op kunnen schrijven wat ze meenemen (max. voor 6-8 personen). Voorzie de bakjes e.d. ook van een naam! Voor het kerstdiner nemen de kinderen zelf een bord, beker en bestek mee.

Sing In

Rond 18.30 komen de klassen naar buiten. De groep blijft dan even bij elkaar, bij de leerkracht en we zingen met elkaar de bekende kerstliederen!

Na afloop bent u van harte welkom om gezellig te blijven 'hangen' op het schoolplein om onder het genot van een warme kop koffie of chocolademelk en wat lekkers bij te kletsen.

Dus:

- 17.30 eten met de groepen 3 t/m 8
- 18.30 start de kerst Sing In
- zelf bord, beker bestek meenemen
- borden en bakjes graag voorzien van naam
- inschrijflijst hangt in de klas
- 18.30 sing-in
- kinderen staan bij de leerkracht
- aansluitend wat lekkers op het plein



KENNISMAKEN MET DE BIJBEL

Stel uw kind zit hier op school maar u heeft zelf eigenlijk weinig kennis of idee over wat er in de Bijbel staat. U en uw partner zijn allebei helemaal niet opgegroeid met de Bijbel of het was wat op de achtergrond aanwezig. Uw kind komt wellicht wel eens thuis met iets uit de verhalen, leervragen of een lied. Misschien maakt u zelf een viering in de kerk mee. Het kan dan best handig zijn om een beetje idee te hebben over wat er eigenlijk in de Bijbel staat. Zodat u ook met uw kind mee kunt praten, een gesprek kunt voeren of begrijpt waar hij/zij mee thuis komt. Vandaar dat een groepje enthousiastelingen van de Schooladviesraad, kerken in het dorp en school, de inhoud van een paar mooie avonden hebben bedacht. In 2020 hadden we dit al uit willen voeren, maar na een eerste (gave!) avond, viel corona de wereld binnen. In 2023 pakken we de draad weer helemaal op! Bij deze alvast van harte uitgenodigd! U bent niet verplicht u op te geven, handig is het wel. U bent niet verplicht alle avonden te komen, ééntje kan ook (maar drie is wél het mooiste natuurlijk) 😊.

(Verder) kennismaken met de Bijbel

Niet alleen het Kerstverhaal staat in de Bijbel. Benieuwd naar meer?

Kom langs op één of meerdere avonden en ontdek wat het christelijk geloof (jou) te zeggen heeft. Aanmelden mag (hoeft niet) via de QR-code.



Wanneer en waarover gaat het?

Woensdag 15 maart	Wat staat er allemaal in de Bijbel?
Woensdag 29 maart	Jezus: 'gewoon' een mens of zoon van God? Wat vieren we op de christelijke feestdagen?
Woensdag 12 april	Wat heb ik aan het geloof in mijn (dagelijks) leven?

Waar en hoe laat?

Personeelskamer CBS De Ark van 19.30u tot (ongeveer) 21.00u

Voor wie?

Je kind komt uit school en vertelt over een Bijbelverhaal of een christelijke feestdag. Welke vragen stel je? Wat zeg je terug als je kind jou iets vraagt? Alle ouders van leerlingen van CBS De Ark die meer willen weten over het geloof zijn van harte welkom!

Meer weten?

Neem contact op met info@cbs-deark.nl



GOEDE-DOELEN OLIEBOLLEN!

Op vrijdag 30 december bakken de diaconie van de Hervormde gemeente Bergambacht en de diaconie van de Ontmoetingskerk oliebolletjes. De opbrengst is voor de Voedselbank IJssel en Lek. Jongeren uit beide kerken helpen met de organisatie, bakken van de oliebolletjes en het rondbrengen van de bestellingen.

Vroeg in de ochtend wordt begonnen met bakken. Vanaf 13:00 uur zijn de oliebolletjes op te halen. Dit vindt plaats op het schoolplein van basisschool de Ark. Doet u mee? En komt u gezellig langs voor een glaasje glühwein of warme chocolademelk?

U kunt de bestelling doorgeven via dit online formulier. Bestelling doorgeven kan tot en met 27 december. Op naar een mooie opbrengst voor de Voedselbank IJssel en Lek!



Diaconie
Ontmoetingskerk Bergambacht



Diaconie
Hervormde Gemeente Bergambacht



GOEDE-DOELEN COMMISSIE

In de eerste maanden van dit schooljaar hebben we flink gespaard voor de Voedselbank. Meerdere klassen zijn er ook op bezoek geweest. We hebben ook nog praktisch de handen uit de mouwen gestoken tijdens de bezoeken en door het versieren van de Kerst-tassen die bezoekers van de Voedselbank deze maand krijgen. Door het verdwijnen van een 'stortpunt' in het dorp, moeten we ééns in de zoveel tijd de bakken met geld meenemen naar Gouda. Dat is gebeurd, bij deze de tussenstand!



Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit gebeuren door groep 3a en 3b/4b.



DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL:

Op de Ark:

1	Zijn wij aardig voor elkaar, want iedereen hoort erbij!
2	Luisteren wij naar iedereen, zodat we elkaar goed blijven begrijpen.
3	Gebruiken wij alleen goede woorden.
4	Zorgen wij goed voor de spullen van de ander.
5	Houden wij de school en het plein schoon.

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal!

D.V. IN DECEMBER/JANUARI

21-12	Kerstviering kleuters
22-12	Kerst Sing In
23-12	Vanaf 12.00 uur: Kerstvakantie!
9-1	Eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar
10-1	Start M-toetsen groep 3 t/m 8
18-1	Gebedsgroep
18-1	SAR vergadering
23-1	Schoonmaakmiddag
26-1/27-1	Studietweedaagse directie
1-2	Studiedag personeel – alle leerlingen vrij
3-2	Nieuwsbrief 5

Namens het team,

Vincent Geense

Adriaan Hanse



*Het team van de Ark
wenst u gezegende
kerstdagen en een
gelukkig nieuw jaar!*

