



ELKAAR KENNEN

"Ik ken jou, jij bent van school". Vrijwel iedere collega heeft dit wel eens meegemaakt. Je loopt door de supermarkt en een kleuter staart je met grote ogen aan. Je hoort haar denken: "d e? In-de-supermarkt?". Voor een kleuter hoor je bij school, slaap je op school, eet je in dat gebouw en ben je er altijd. *Ik k en* jou is dan wel een grote uitspraak. Het kind k ent je eigenlijk niet echt, maar weet w el waar je bij hoort.

Om iemand echt te leren kennen, moet je met diegene kunnen praten, lachen en huilen. Hierdoor ontstaan mooie familierelaties, briljante huwelijken en stormvaste vriendschappen. Soms lukt het om iemand te leren kennen zonder dat je diegene  cht fysiek hebt ontmoet. Tijdens de laatste serie van 'De slimste mens' bijvoorbeeld. Het grote publiek leerde nu pas Jan Rot kennen. Gek is dat, iemand wordt pas ontdekt als diegene ernstig ziek is of zelfs pas na zijn dood.



Iemand leren kennen z onder direct fysiek contact is dus wel degelijk mogelijk...

Gelovigen hoor je nog wel eens zeggen dat je "God moet leren kennen". Nou is Hij een Instituut bij uitstek, waarbij dat soms moeilijk is. Een fysieke ontmoeting komt zelden voor. Hoe zou je Hem dan w el kunnen leren kennen? Ik heb daar geen goed antwoord op. Soms is het ingewikkeld omdat mensen teveel moeilijke dingen hebben meegemaakt. Soms omdat men erg nuchter, cognitief is ingesteld. In het tv-programma Adieu God hoorde ik onze nieuwe minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, vertellen over een moeilijke periode in zijn leven. Een zeer cognitief ingesteld persoon, een wetenschapper, die geconfronteerd wordt met een "*onbegrijpelijk en onuitlegbaar fenomeen*". Zijn dochtertje krijgt leukemie, in zeer ernstige vorm, en geneest volslagen onverklaarbaar. Dijkgraaf zegt het zo: "De gaten in de wetenschap, alle zaken die we n et weten, daarin zit de Hoop."

Ik hoop op die Hoop. En die vul ik als gelovige op mijn manier in. Met God, die we door Zijn zoon Jezus kunnen leren kennen. Hopelijk kunnen mensen iets merken van Zijn liefde. Iets wat terug te zien is in Zijn volgelingen. En als mensen hen niet echt kennen, hoop ik dat ze kunnen zeggen: "ik ken jou, jij bent van die Jezus". Men kent je misschien niet echt, maar weet wel waar je bij hoort!

***Wie mij gezien heeft,
heeft de Vader gezien***

(Johannes 14)

KINDEREN

In de afgelopen periode is alleen Lois in groep 0/1 begonnen. De grote instroom komt de komende paar maanden. Lois: van harte welkom in groep 0/1! Eén gezin gaat in de komende periode verhuizen. We wensen Sarah, Elisha en Samuel een mooie tijd toe op hun nieuwe plek!

PERSONEEL

In de afgelopen periode zijn meerdere collega's ziek geweest. Een aantal met corona, anderen met wisselende gezondheidsklachten. Tot nu toe is het nog vrijwel altijd gelukt om vervanging te vinden. Toch hebben ook wij een keer klas thuis moeten laten, omdat er geen vervanging te vinden was. We willen u er alvast op voorbereiden dat de verwachting is dat dit vaker voor gaat komen.

Verder kunnen we u het blijde nieuws vertellen dat juf Mariëlle en haar man, een kindje verwachten. We wensen hen een mooie zwangerschapsperiode toe!

Juf Jeanine is terug van haar verlofperiode. Ze heeft haar plek gevonden in de huidige groep 0/1. Gezien de toestroom van leerlingen die er in deze groep nog aan zit te komen, is dat heel fijn.

SCHAATSEN

Wat zien we er naar uit om weer wat leuke activiteiten met elkaar te ondernemen. Juist die speciale dingen leveren andere momenten van contact, communicatie en 'leren met elkaar' op! Op vrijdag 11 februari gaan we met de groepen 2/3 t/m 8 én de ISK, naar de ijsbaan in Rotterdam! Zoals het er nu naar uitziet kan dit 'gewoon' doorgaan. Hierbij nog een keer de informatie op een rij:

- **Vrijdag 11 februari** kunnen we van 10:50 - 12:20 uur de ijsbaan op. Wanneer we uiterlijk om 10:15 uur vertrekken, zijn we op tijd.
- Vooraf moet worden aangegeven of er **schaatsen gehuurd** moeten worden. De betaling moet ook voor die tijd gebeuren. Schaatsen huren is voor de rekening van ouders:
 - o IJshockey € 5,-
 - o Noren € 7,-
- Let op! Met noren mag je niet op de Funbaan. Ieder jaar blijkt weer dat kinderen vooraf zeggen dat ze dat niet erg vinden en dus op noren gaan. Tot de rest van hun vrienden de Funbaan op schaatsen en hij/zij langs de kant staat te kijken en staat te balen.
- Iedereen die de baan op gaat is **verplicht handschoenen** te dragen!

We hopen op een gezellig moment met elkaar!



NATIONALE VOORLEESDAGEN

In de afgelopen periode hebben we genoten van de Voorleesdagen. Het Voorleesontbijt, voorlezen in de onderbouw door leerlingen van groep 8, The Masked Reader en natuurlijk de Voorleeswedstrijd! Morgen, vrijdag 4 februari, staat de Grote Voorleesfinale in de Waard gepland. De klaswinnars uit de groepen 4/5 tot en met 8 zullen in twee verschillende poules tegen elkaar strijden. Op deze manier willen we aandacht vragen voor het belang van voorlezen. Doet u thuis ook mee?



GOEDE-DOELEN COMMISSIE

We sparen dus voor **Mercy Ships**. In de afgelopen maanden hebben we weer €551,- kunnen sparen! Dat is een fantastisch bedrag voor dit mooie doel. Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit gebeuren door groep 0a/1a en 1b.



GEBEDSGROEP

Woensdag 23 februari is de volgende gebedsgroep van dit schooljaar. We bidden met elkaar voor de school en alle onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer. **We zijn op zoek naar meer bidders.** De gebedsgroep is géén vaste groep ouders waar je 'bij moet horen'. Iedereen is altijd welkom. Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom! We starten om 08.30 uur en verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze worden voor het speelokaal opgevangen.

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl



ONDERWIJSINSPECTIE

Op donderdag 10 februari bezoekt de onderwijsinspectie onze school. Voor een zogenaamd kleinschalig 'Themaonderzoek'. De data die uit de groepsbezoeken en gesprekken komt, gebruikt de inspectie voor wetenschappelijk onderzoek naar 'De Staat van het Onderwijs'. Het is in die zin dan ook geen 'beoordeling'. Mocht u uw kinderen horen over een vreemde 'meneer' in de klas: dat is dan gewoon de inspecteur.

AANMELDEN

De kleutergroepen, van zowel dit jaar als volgend jaar, stromen aardig vol. Nog steeds komen er aanmeldingen binnen, vooral van broertjes en zusjes. We merken dat de kinderen die in de maanden maart, april en mei drie jaar worden, soms nog niet zijn aangemeld. Die zijn voor ons echter zeer van belang. Het zou het verschil kunnen zijn tussen al dan niet een extra groep starten. Daarom roepen we massaal op: kijk nog eens onder de stoelen en banken, bedden en planken of er nog een drie-jarige peuter bij u rondloopt...

Aanmelden kan via het formulier op de website. Alvast bedankt!

BESLOTEN MIDDAG –

OPEN HUIS OP AFSPRAAK

Op woensdag 9 februari houden we een 'Open Huis' op een 'Besloten middag'. Dat wil zeggen: we zijn open voor iedereen, maar dan graag op afspraak. Kent u dus gezinnen die hun eerste kindje nog aan moeten melden op een basisschool en wellicht interesse hebben in de Ark? Tip ze dan!

OUDERGESPREEKEN-LIVE

In de komende periode staan op verschillende momenten weer oudergesprekken gepland. De adviesgesprekken voor groep 8 en de gewone 10-minutengesprekken n.a.v. het rapport. We zijn voornemens deze **live** in school plaats te laten vinden. U ontvangt hiervoor bij het rapport een uitnodiging. Bij deze willen we u vragen om beide avonden vast te reserveren in uw agenda.



**Heeft u een kind van 2 of 3 jaar oud?
Dan kunt u NU een plekje reserveren
op 'CBS de Ark'!**

**WELKOM
op de
'BESLOTEN
MIDDAG
Op 9 februari,
14.30 tot 16.30!**

**U kunt op AFSPRAAK live de school bezoeken!
Contact: info@cbs-deark.nl of 0182 35 70 75!**

DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL:

Op de Ark:

1	Zijn wij aardig voor elkaar, want iedereen hoort erbij!
2	Luisteren wij naar iedereen, zodat we elkaar goed blijven begrijpen.
3	Gebruiken wij alleen goede woorden.
4	Zorgen wij goed voor de spullen van de ander.
5	Houden wij de school en het plein schoon.

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal!

D.V. IN FEBRUARI/MAART

4-2	Finale Voorleesdagen
9-2	Rapport 1
9-2	Open Huis
10-2	Bezoek onderwijsinspectie
16-2	Studiedag – alle leerlingen vrij
17-2	10 minuten gesprekken deel 1
Week van 21-2	Adviesgesprekken groep 8
22-2	10 minuten gesprekken deel 2
23-2	Gebedsgroep
25-2	Studiedag – alle leerlingen vrij, start voorjaarsvakantie
28-2 tot 4-3	Vorjaarsvakantie
7-3	Start Projectweken – informatie volgt!
9-3	Biddagviering met Ontmoetingskerk
10-3	Nieuwsbrief 6

Namens het team,

Vincent Geense

Adriaan Hanse