



CHECK-CHOCOLA

Het groene vinkje. In de huidige actualiteit staat dat vinkje vooral voor 'goedgekeurd'. Er is meer aandacht voor dan ooit. Wees niet ongerust, in dit stukje zal ik proberen die discussie niet verder op te stoken.

Tegelijkertijd is het groene vinkje natuurlijk niet nieuw. We vinken en checken wat af. Van onze to-do-lijst of ontvangstbrief op het werk, tot de zelfstandig-leren-kaartjes op school of op het beoordelingsformulier van uw medewerker. Een groen vinkje staat dan vaak voor 'gedaan', 'gecheckt', 'gezien'. Voldaan door zoveel mogelijk groene vinkjes, sluiten we de werkdag af.

Het zegt eigenlijk weinig. Zo'n vinkje. Niets over de kwaliteit, intensiteit, belangstelling of betrokkenheid. En het kan zomaar leiden tot een stukje schijnveiligheid. Ja, we hebben dat telefoontje naar onze ouders weer gepleegd – check. Gelukkig duurde het deze keer niet zo lang. Ja, we hebben die taak op het werk afgerond, afgeraffeld eigenlijk, maar het vinkje stáát. Check, check, dubbelcheck. Het is een manier geworden om grip te houden op onze onrust.

Piet de Smeerpoets kan erover meepraten. Zijn to-do-lijstje is lang. Allerlei technische reparaties moeten worden uitgevoerd. Hoewel zijn activiteiten op de stoomboot eerder leiden tot een soort schijnveiligheid. Zo wordt het stuur gerepareerd met bouten van chocola. De overige Pieten kijken hem schijnheilig aan als ze van chocola gemaakte gereedschappen aanreiken. "Je had die reparatie dus beter niet kunnen doen" krijgt hij achteraf dan vaak te horen.



Achteraf is altijd makkelijk praten. De beste stuurman staan aan wal. Maar aan het stuur staan is niet altijd makkelijk. Je wilt 'grip' houden. Door vinkjes. Als je echter weet dat het eigenlijk voor 'de bühne' is, kun je het wellicht beter niet doen. Dan leiden je vinkjes en reparatierapporten slechts tot schijn(h/v)eiligheid.

Toen Noach de Ark af had, stapte hij in de vierkante schuit. Alle lijstjes, die wél nut hadden, waren afgevinkt. Planken gezaagd, spijkers gemaakt, schuit af, waterdicht, dieren binnen en gezin geteld. Check. *Toen sloot de Heer de deur achter hem.* Het was loslaten. Noach legde de situatie en zijn leven vanaf dat moment in Zijn handen. Noach had wellicht ook weinig keus. Wij wel. Probeer het eens. Loslaten.

Vertrouw met je hele hart op de Heer en vertrouw niet op je eigen wijsheid.

(Spreuken 3)

KINDEREN

Er zijn weer een heel aantal kinderen nieuw op school begonnen. De instroomgroep begint een wat normaler aantal te krijgen. Valerie, Eben, Shayna, Jette, Febe en Jens zijn 4 jaar geworden. Allemaal van harte welkom in groep 0/1!

Ook in de ISK klas stromen steeds kinderen in en uit. In de afgelopen periode zijn Saeed, Taym, Wasseem, Muhammad, Maisan, Raiya en Ramah begonnen. Van harte welkom bij ons op school!

PERSONEEL

Meester Marc is met succes geopereerd aan zijn knie. Hij moet nog herstellen maar kon al wel aan het werk. Collega's taxiën hem heen en weer van thuis naar school. Verder is er op dit vlak wat minder nieuws dan anders. De juffen en meesters op school zijn echter ook gewone mensen. Ze maken mooie, interessante, spannende of verdrietige dingen mee in hun levens. Sommige dingen nemen ze ongewild mee naar het werk. Wellicht heeft dat ook wel eens effect op hoe je op een mailtje reageert, een gesprek voert of op de kinderen in je klas reageert. Heel vaak overigens niet. Dan geniet je ervan om iets moois met je klas te delen of trekt de groep kinderen je op een positieve manier door de dag heen vanwege de energie die je van ze krijgt. Op deze plek eens een keer een extra oproep om het eens aan hen zelf te vragen. Of voor de collega's te bidden. We zijn dankbaar voor deze mooie club mensen!



Waar we in de vorige nieuwsbrief nog konden aankondigen dat we weer meer ouders in de school mochten ontvangen, hebben we dat helaas weer terug moeten draaien. Net als de rest van de maatschappij balen we hiervan. We hadden echt gehoopt dat de positieve lijn door zou zetten. We zien echter ook bij ons op school, continue besmettingen onder leerlingen, collega's en ouders. Voor de veiligheid van iedereen én om de continuïteit van het onderwijs op school zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, zullen we onderstaande aanpassingen moeten doen. Bij meerdere besmettingen in één groep, moet de hele klas weer naar huis. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Ook het wegvallen van (soms meerdere) collega's i.v.m. quarantaine, kunnen we slechts met de grootste moeite opvangen. Ook aan die kant willen we nieuwe besmettingen voorkomen. Gert Tissink, directeur-bestuurder van onze stichting PCPO Krimpenerwaard, heeft mede met het oog op het steeds groter wordende probleem van het lerarentekort, een brief aan deze nieuwsbrief toegevoegd.

A. Contactmomenten met andere volwassenen:

- De oudermorgens in de onderbouw worden voorlopig opgeschort. Daar is geen 1,5 meter uitvoerbaar.
- Hetzelfde geldt voor het wegbrengen van de kleuters op dinsdag en vrijdag. Dat schorten we voorlopig ook weer op.
- Individuele gesprekken of gesprekken in kleinere comités kunnen gewoon doorgaan. Houd daarbij de basisregels weer (extra) in acht.
- De inloopavond(/middag) kan alleen doorgaan als de maatregelen van vrijdag 12 november hiervoor ruimte laten. U hoort hier maandag 15 november meer over.

B. Contactmomenten met kinderen:

- Hier wijzigt in principe niets. Behalve het opnieuw en scherper hanteren van de basisregels.
- Bij meerdere besmettingen tegelijkertijd in één groep, moet de hele klas naar huis.

We wensen iedereen beterschap die op dit moment kampt met gezondheidsproblemen van welke aard ook en spreken de hoop uit snel weer terug te kunnen keren naar een situatie die vergelijkbaar is met de tijd vóór corona.

SINTERKLAAS

Op vrijdag 3 december vieren alle groepen het Sintfeest op school. De groepen 0 t/m 4 en de ISK gaan 's morgens naar de Waard. Zij gaan gymmen om zo een heus Pietendiploma te verdienen. 's Middags arriveert de Sint met zijn Pieten op onze school.

De groepen 5 t/m 8 vieren het feest in hun eigen lokaal. Deze leerlingen hebben op 12 november een lootje getrokken en het is de bedoeling dat zij een surprise maken en een gedichtje. De leerlingen ontvangen het geld voor een cadeautje van hun leerkracht. De surprises moeten op woensdag 1 december of donderdag 2 december in het lokaal worden gezet. Zo kunnen de leerkrachten checken of er voor iedereen een surprise is op vrijdag 3 december.



Alle leerlingen krijgen in de pauze drinken en wat lekkers van school. Let op: dus wel een lunchpakket meegeven! Wilt u de kinderen geen strooigoed meegeven?

We hopen op een gezellige dag!

De Sintcommissie

VANUIT DE INTERN BEGELEIDERS

Medische gegevens: kloppen ze nog? Er zijn leerlingen die dagelijks medicijnen gebruiken of een allergie hebben. Vaak is dat bekend bij de leerkracht, soms ook niet. Via het Ouderportaal van ParnasSys kunt u dit zelf inzien en aanpassen.

We willen u het volgende vragen: kunt u bij uw kind controleren of de gegevens in ParnasSys die over medicijnen of een allergie gaan, ook kloppen?

Zo kunt u er komen:

- Log in bij het [Ouderportaal](#)
- Klik naast de foto van uw kind op het pijltje naar beneden
- Klik vervolgens op: Over (naam van uw kind)
- Daarna op: Medisch

Als wat er staat klopt, is dat heel fijn. Mist er iets, wilt u het dan aan de leerkracht doorgeven? Staat er al iets over medicijnen of allergie maar is er iets veranderd, wilt u het dan aanpassen?

Dan zijn we weer helemaal up to date.

MERCY SHIPS

De goede-doelen-commissie heeft een nieuw doel gekozen. Het geld dat we dit jaar sparen gaat naar Mercy Ships. Zij zetten zich in om iedereen op het Afrikaanse continent goede medische zorg te verlenen. Vaak is dat voor veel inwoners onbetaalbaar. Doordat veel mensen geen medische zorg krijgen, zullen de kansen op onderwijs of een baan ook afnemen. Daarnaast is het voor veel mensen ook een sociaal een maatschappelijk probleem als zij niet geholpen worden. Door de (gratis) hulp van Mercy Ships worden veel mensen weer gezond en krijgen ze meer hoop. Kortom, wat ons betreft een goed doel om veel geld voor in te zamelen.



Op de [site](#) kunt u meer informatie vinden. [Dit filmpje](#) is ook interessant en legt u in 1 minuut 16 uit wat Mercy Ships is en doet. Let op! Niet zo geschikt voor jonge (mee)kijkers.

GOEDE-DOELEN COMMISSIE

We sparen dus voor **Mercy Ships**. In de afgelopen maanden hebben we al bijna €600 kunnen sparen! Dat is een fantastisch bedrag voor dit mooie doel.

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit gebeuren door groep 0a/1a en 1b.



GEBEDSGROEP

Woensdag 24 november is de volgende gebedsgroep van dit schooljaar. We bidden met elkaar voor de school en alle onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer. **We zijn op zoek naar meer bidders.** De gebedsgroep is géén vaste groep ouders waar je 'bij moet horen'. Iedereen is altijd welkom. Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom! We starten om 08.30 en verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze worden voor het speellokaal opgevangen.

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl



Op de Ark:

1	Zijn wij aardig voor elkaar, want iedereen hoort erbij!
2	Luisteren wij naar iedereen, zodat we elkaar goed blijven begrijpen.
3	Gebruiken wij alleen goede woorden.
4	Zorgen wij goed voor de spullen van de ander.
5	Houden wij de school en het plein schoon.

**Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons
allemaal!**

D.V. IN NOVEMBER/DECEMBER

18-11	Bestuursbezoek op de Ark
18-11	Mogelijke inloopavond
24-11	Gebedsgroep
25-11	Studiedag personeel – alle leerlingen vrij
30-11	GMR vergadering
3-12	Sinterklaasviering
7-12	MR vergadering
9-12	Nieuwsbrief 4

Namens het team,

Vincent Geense

Adriaan Hanse