



NIETS NIEUWS

"Pff, een geschiedenis-toets. Bah. De lessen zijn leuk hoor, maar waarom zou je dit moeten leren? Het is toch al geweest?" Een paar leerlingen van groep 6 zuchten het uit. Tijd voor een lesje 'nut van geschiedenisonderwijs in de 21^e eeuw'. En ik heb geluk. Juist vandaag, direct na hun binnenkomst in de klas en aansluitend op hun (begrijpelijke) vraag, is een vrij onbekend Bijbelverhaal aan de beurt om te vertellen. Terwijl de strijd tussen Trump en Biden zijn climax kent op deze 6 november, schrijf ik op het bord als titel van het Bijbelverhaal: "spannende verkiezingsstrijd – wie wordt de nieuwe koning?"

In een land waar grondrechten uitgespeeld worden, ontstaat onrust. In de afgelopen weken werd er weer flink aan dat boompje geschud.

Een docent in Frankrijk werd vermoord vanwege het bespreken van een spotprent.

Een leerkracht in Nederland zit ondergedoken vanwege bedreigingen aan zijn adres naar aanleiding van een andere tekening.

De president van onze machtigste bondgenoot in het vrije westen, geeft aan de verkiezingsuitslag alleen te accepteren als hij zelf als winnaar uit de bus komt.

Een onderwijsminister doet uitspraken die een deel van de bevolking het gevoel geeft 'er niet bij te horen'.



Is vrijheid van meningsuiting belangrijker dan vrijheid van godsdienst? Of een persoonlijke mening hoger dan het verbod op discriminatie? Nee! Natuurlijk niet. Ze staan náást elkaar. Het gaat hier veel meer over de interpretatie van die vrijheden. Je kunt je aangevallen voelen, of beledigd. Maar dáár heb je nou net géén recht op. Er bestaat geen recht op "je niet beledigd voelen". Als wij willen staan voor verworven vrijheden, dan is het ook de vrijheid van een ander, om daar anders over te denken. En dat te mogen uiten en zelfs belachelijk te maken. Een politicus zei ergens aan tafel: "en dan is het aan mij als opvoeder, om mijn eigen kinderen weerbaar te maken als ze zich beledigd voelen."

Terug naar de geschiedenisles. Het valt allemaal mooi samen. Het verhaal waarin opvolgers van koning David elkaar de tent uitvechten plus de vraag "waarom moeten we geschiedenis leren". In het gesprek leren we samen dat de geschiedenis zich steeds herhaalt, en je er op die manier van móet leren. Ik vroeg hen wie de geschiedenistoets liever 's morgens wilde dan 's middags. Na enig nadenken stak een heel aantal hun vinger op. Toen ik ze vertelde dat de stemmen die na 5 seconden binnen waren gekomen niet meetelden, en de stemmen van kinderen met een blauwe trui aan ook niet, brak er wat rumoer los. Zo zie je maar, nooit achteraf de regels veranderen...

*God is liefde.
En wie in de liefde
blijft, blijft in God
en God in hem.*

(1 Johannes 4:16)

Wat zou Jezus doen? Hoe keek Hij naar godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting? Nou, die leek van een beetje beledigen ook niet vies. Regelmatig schopte Hij tegen bestaande waarheden, heilige huisjes en dogma's. Maar dat ging niet *ten koste* van de ander. Met wederzijds respect en zelfs liefde, legde Hij zijn visie uit. Tóch weer dat cliché-woord: respect + liefde. Laten we er een formule van maken: $v=r+l$. Vrijheid is respect én liefde. Voor iedereen.

KINDEREN

In de afgelopen periode zijn Jelle en Mason vier jaar geworden en hebben hun plekje in groep 0-1 gevonden. Van harte welkom bij ons op school!

PERSONEEL

Op 21 oktober is bij juf Elina, Jonas Dirk van der Vlist geboren. Het gaat erg goed met moeder en Jonas. We zijn, met haar, dankbaar voor dit prachtige nieuwe leven!



NIEUWBOUW

Nu nog een kopje binnen de reguliere nieuwsbrief, in de toekomst verdient dit item wellicht een compleet eigen bijlage of zelfstandige nieuwsbron. In de komende drie maanden stellen we het Programma van Eisen (PvE) op met een delegatie van team, directie en kinderopvang. Onder begeleiding van het adviesbureau PentaRho, denken we na over de vertaling van onderwijsvisie en toekomstperspectief naar een 'locatie-onafhankelijk' PvE. In een tweede fase gaan we nadenken over mogelijke concepten. In de tussentijd zal er dan hopelijk ook meer duidelijkheid komen over de locatie.

SINT

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest. We proberen het voor de kinderen zo 'gewoon' mogelijk te vieren. Wat ons betreft kan dat, met inachtneming van alle regels, gewoon met (roetveeg) Pieten e.d. De gebruikelijke voorstelling in de Waard, voor de laagste groepen, gaat dit jaar helaas niet door. We vullen dat moment deze keer anders in. Dit jaar gaan de kinderen o.a. spelletjes in de klas doen en pietengym in de Waard. Daar zullen ook de pieten en de sint zijn. Wilt u daarom uw kind makkelijke schoenen aangeven? De schooltijden blijven hetzelfde. U hoeft voor deze dag alleen de lunch mee te geven. Voor het tien-uurtje wordt gezorgd. De kinderen mogen verkleed naar school komen.

In de groepen 5 t/m 8 maken we dit jaar weer surprises voor elkaar. Uw kind koopt een cadeautje voor een klasgenoot (geld krijgen ze van school) en maakt een surprise met een gedichtje. Wij zorgen in de ochtendpauze voor wat lekkers en drinken. Vanwege de Corona-maatregelen moeten de leerlingen wel even zelf hun surprise mee naar binnen nemen.



INVALLERS GEZOCHT

Hoewel de huidige tijd meerdere grote problemen kent, zijn de 'pre-corona' problemen in het onderwijs niet opeens voorbij. Sterker nog, dit neemt nog verder toe. We kampen met een toenemend tekort aan personeel. De PCPO Krimpenerwaard, waar onze school onderdeel van is, voert vrijwel permanent een actief beleid van werving en selectie voor nieuwe werknemers en invalkrachten. Samen met enkele besturen in de regio is een invalpool gevormd. Hierbinnen zijn ca. 70 medewerkers actief. Toch voorkomt dit niet dat we regelmatig geen beroep kunnen doen op deze pool omdat iedereen is ingezet. Om die reden doen we nu een beroep op u.

Bent u, of was u zelf actief in het onderwijs, kent u mensen in uw omgeving, hebt u andere creatieve suggesties en ideeën: laat het ons weten. Wij staan open voor diverse mogelijkheden. Wilt u solliciteren naar de invalpool? Wij ontvangen uw brief heel graag. Kortom: we zien de reacties met belangstelling tegemoet! Als u interesse hebt om in aanmerking te komen voor de invalpool, stuur de brief dan naar:

info@pcpokrimpenerwaard.nl

Wilt u liever alleen op de Ark invallen, neem dan contact op met Adriaan Hanse.

SCHOONMAAK GEZOCHT

Voor onze school zijn wij op zoek naar een gedreven schoonmaker/ster die dagelijks de lokalen en toiletten wilt schoonmaken. Hij/zij zal in dienst van het schoonmaakbedrijf worden begeleid en worden aangestuurd.

Ben jij, of ken jij iemand die dit graag wilt doen, mail dan naar martheyn@mkbschoon.nl



GOEDE-DOELEN COMMISSIE

Een nieuw, belangrijk en aansprekend doel is gekozen! Ook deze keer weer een doel wat dicht bij de kinderen staat en waar we vol passie en bewogenheid voor gaan sparen. Dit jaar sparen we voor een organisatie die de naam '**Coming Home**' draagt. Daan en Debora de Groot wonen en werken in Roemenië en bieden kansen aan allerlei mensen.

- Kinderen en jongeren ontvangen **scholing** en mensen met een beperking worden opgevangen.
- Aan hen worden allerlei klussen aangeboden.
- Mensen die op straat leven, worden opgezocht en ondersteund.
- Ook worden mensen in gevangenissen, inrichtingen en verpleegtehuizen geholpen.

Daan en Debora doen dat niet alleen. Ze hebben een team van mensen om zich heen die ze daarbij helpen. Samen vormen zij 'Coming Home'. Onze actie richt zich vooral op het **onderwijs** aan kinderen en jongeren.

Sinds de **coronacrisis** zich daar ook verder uitbreidt, gaan steeds minder kinderen naar school. Via Coming Home bestaat er toch een kans dat deze kinderen onderwijs kunnen volgen. Daarnaast geven zij deze kinderen ook **maaltijden, kleding** en **zeep**. Kortom, zeer de moeite waard om deze stichting te ondersteunen. Voor meer informatie: www.stichtingcominghome.nl

Deze maand haalden we al €313,63 op! Waarvoor hartelijk dank!

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit gebeuren door groep 2a en 3a.



GEBEDSGROEP-DIGITAAL BIJ ELKAAR

Woensdag 25 november komen we 'online' bij elkaar. We bidden op afstand met elkaar, ieder in zijn eigen rustige omgeving. We bidden met elkaar voor de school en alle onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.

Wilt u ook meebidden? Weet u van harte welkom! Voor de Microsoft Teams uitnodiging hoeft u zich alleen maar op te geven bij Corina Hogendoorn (chogendoorn@gmail.com) of Sylvia Koudstaal.

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl



OUDERBIJDRAGE

Op moment van schrijven zijn er al 252 ouders die de ouderbijdrage hebben betaald. Fantastisch, waarvoor dank! We missen er nog een kleine 40. Ziet u geen kans om de ouderbijdrage te betalen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Wilt u dan contact opnemen met Vincent Geense?

TYPECURSUS

Net als voorgaande jaren zijn we ook dit jaar weer van plan om in het voorjaar de naschoolse typecursus van TypeTuin aan te bieden. U kunt zich vanaf heden opgeven bij info@typetuin.nl.



Cursus blindtypen op deze school?
Meld je kind nu vrijblijvend aan!

DOEL VAN DE WEEK

16-20 nov	We luisteren naar de pleinwacht <i>(de juf en/of meester is de baas)</i>	
23-27 nov	Iedereen mag meedoen <i>(en als dat niet gelijk kan, dan de volgende keer)</i>	
30 nov-4 dec	We spelen geen ruwe spelletjes <i>(omdat dat gevaarlijk of vervelend kan zijn)</i>	
7-11 dec	Naar alle mensen ben je beleefd <i>(op weg naar gym, tegen een bezoeker/voorbijganger etc.)</i>	

D.V. IN NOVEMBER/DECEMBER

17-11	Inloopavond – geannuleerd
20-11	Bruiloft juf Mariëlle
25-11	Gebedsgroep – digitaal
26-11	GMR vergadering
27-11	Studiedag personeel – alle kinderen vrij
1-12	MR vergadering
4-12	Sinterklaasfeest
10-12	Nieuwsbrief 4

Namens het team,

Vincent Geense

Adriaan Hanse