



AFSTAND

Het is een krankzinnig jaar zeggen we wel eens tegen elkaar. Wie had dit kunnen denken. Dat is het nieuwe cliché. Wekenlang thuis, afstandsonderwijs, conference-calls zijn aan de orde van de dag vanuit je slaapkamer, een hoekje in de keuken....De school wel open, maar geen tot nauwelijks kinderen in het pand.

Ieder jaar wordt het woord van het jaar gekozen, en DWDD voegde daar de afgelopen jaar het getal van het jaar aan toe. Het getal zou '1,5' zijn geworden, als het tv-programma nog had bestaan. Maar het woord van het jaar hoeft wat mij betreft geen COVID, Corona of virus te zijn, maar: 'afstand'.

We hebben volgens mij geleerd, verplicht, om afstand te nemen. Van je werk, je werkplek, collega's, familieleden, kerk, winkels, hobby's...Toen we de 'lockdown' mededeling van minister Arie Slob hoorden, kwamen we die maandagmorgen als team bij elkaar. Surrealistisch. Crisis-beraad. Met het hele team, op afstand, bij elkaar in een heringerichte teamkamer. Tafels eruit, een kring stoelen erin. Tot op de dag van vandaag staat het zo.

Een periode van hard werken, aan een systematiek waarvan je de impact niet eens doorhad, vooruit kijken naar een periode van wie weet hoe lang, met technieken die we nog niet beheersten volgde...En zoals al eerder gememoreerd, we begonnen die maandagmorgen in het team met de geschiedenis van dé quarantaine-man. Hij nam afstand van alles en zat ongeveer een jaar lang in quarantaine. De aarde leed aan een virus wat nooit weg is gegaan. God nam er, letterlijk door Noach, afstand van. Het trof me dat we toen in de 40-dagen-tijd zaten. Een periode van vasten, afstand nemen en herbezinning. Wanneer deed ik dat voor het laatst echt?



Na 40 dagen laat Noach een duif los. In een Hebreeuwse versie vond ik dat de duif een olijftakje van de Olijfberg bij Jeruzalem haalt. Een schitterend beeld van de vrede die komt.

Het schooljaar waren we begonnen met een andere geschiedenis op het water. Ik schreef dat in nieuwsbrief 1. Het verhaal van de storm op het meer. De discipelen maken zich grote zorgen, want een flinke storm

steekt op. Ze weten zich geen raad, en de Grote Visser, die nog rustig ligt te slapen, wordt er (ten langen leste neem ik aan) bij gehaald. De storm wordt gestild. Bij een vergelijkbaar verhaal stapt Petrus uit de boot als hij ziet dat Jezus naar hen toe komt. Het wordt hem bijna fataal als hij de storm om zich heen op zich in laat werken en het niet meer ziet zitten. Jezus steekt hem de reddende hand toe.

Deze verhalen zeggen allemaal hetzelfde:

- Het is niet per se makkelijker als Jezus aan boord is. De storm steekt wel degelijk op, hij voorkomt ze niet. Sterker nog: je vraagt je juist af waar God blijft. Hij *is* toch aan boord, hij kan dit toch voorkomen of oplossen?;
- God is en blijft dezelfde. Als stormen opsteken. Hij is daarbij, daarin en daardoor heen;
- Bid en hij zal geven, blijkt uit al deze geschiedenissen, maar op Zijn tijd;
- De troost zit hem in het feit dat God nog steeds dezelfde is. We weten dat hij verder gaat, ook met deze wereld, ook met onze levens als daar hele moeilijke dingen in gebeuren. Velen van ons hebben dat ook dit jaar specifiek meegemaakt, corona-gerelateerd of niet.

Door afstand te nemen hebben we zaken extra leren waarderen. Focus gekregen in onze levens. We weten wat we missen en gemist hebben. Wat er *écht* toe doet. Wel vaker is een persoon zonder de titel dominee, toch de prediker. Mark Rutte zei het heel standvastig zo, en wat mij betreft een schitterende samenvatting van onze hoop: "We mogen vertrouwen hebben, maar moeten waakzaam blijven". Het komt niet vanzelf aanwaaien, ook niet met Jezus aan boord, maar je *má*g vertrouwen hebben. Blijf waakzaam. Zoek rust bij *hét* Bastion.



*Hij zegt tot de Heer:
mijn toevlucht en mijn
Bastion, mijn God:
ik weet mij veilig bij Hem.*

(Psalm 91)

KINDEREN

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen vier jaar geworden. Deze vier kanjers hebben hun plekje in de groepen 0/1 bezet! Van harte welkom Levi, Rozemarijn, Danna, en Levin!

PERSONEEL

Ook in deze nieuwsbrief weer personeelsnieuws! Na de zomervakantie starten twee full-time nieuwe collega's bij ons op school. Juf Anja was in de afgelopen maanden al als leerkrachtondersteuner begonnen. Ze stellen zich alle drie even voor.



Eigenlijk ben ik in meerdere opzichten al "oud nieuws", en waarschijnlijk heeft u me ook al lang gesignaleerd op school..... maar ik heb me nog niet echt voorgesteld, dus dat ga ik bij deze even netjes doen.

Mijn naam is Anja Blaauwendraat en ik ben woonachtig in Bergambacht. Sinds januari dit jaar ben ik weer werkzaam op de Ark, dit keer als leerkrachtondersteuner. Zo'n tien jaar geleden heb ik hier afscheid genomen als leerkracht en ben ik een andere weg ingeslagen: ik werkte in een kledingzaak, gaf kleur -en stijladvies, ben model voor de folders en social media en ladyspeaker op de bruidsshow's; dit laatste bewust in de tegenwoordige tijd, want dat blijf ik beiden doen.

Mijn werk op school is erg afwisselend: ik begeleid leerlingen apart, of in kleine groepjes. Het intensieve contact met de leerlingen is erg leuk! Verder voel ik me weer als een vis in het water hier, ook binnen het team: het is net of er geen tien jaar tussen heeft gezeten! Kortom: ik ben blij dat ik weer terug ben op mijn oude "stekkie"! Vanaf deze plaats wil ik iedereen alvast een hele fijne en welverdiende vakantie toewensen!

*Hartelijke groet,
Anja Blaauwendraat*

Via deze weg stel ik mij even aan jullie voor. Ik ben Marinda Vermeulen, 26 jaar en woon in Schoonhoven. Inmiddels ben ik vijf jaar juf en heb ik de afgelopen jaren als leerkracht gewerkt in Moordrecht. Als leerkracht geniet ik van de onbevangenheid, verwondering en nieuwsgierigheid die kinderen hebben! Vanuit betrokkenheid wil ik kinderen nieuwe dingen leren en oog hebben voor ieder kind.

Naast mijn werk geniet ik van samenzijn, gezelligheid en eropuit gaan met familie en vrienden, het doen van sportieve activiteiten en op z'n tijd een reis te maken dichterbij huis en verder weg! Daarnaast ben ik op dit moment bezig met het afronden van een studie pedagogiek.



Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en te komen werken op basisschool de Ark! Voor nu wens ik jullie alvast een fijne zomervakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar!

Ik ben Naomi de Jong, 24 jaar en kom uit Stolwijk. Afgelopen jaren heb ik in Bodegraven gewerkt in veel verschillende groepen. Ik geniet het meest van de midden en bovenbouw. Vanaf volgend schooljaar hoop ik op de Ark te komen werken in groep 5/6.

In mijn vrije tijd hou ik ervan om te wielrennen of gitaar te spelen. Ook zit ik op waterpolo. Verder ben ik veel bij familie en vrienden te vinden.

*Ik heb zin in de nieuwe uitdaging en zie er naar uit om iedereen te ontmoeten.
Voor nu een hele fijne zomervakantie!*



Juf Martine

Met juf Martine gaat het erg goed. Ze is weer begonnen met werken en probeert zo snel mogelijk op te bouwen naar haar volledige werktijdsfactor! We zijn daar uiteraard, met haar en haar gezin, erg dankbaar voor!

Juf Sonja

In de afgelopen twee jaar heeft juf Sonja ons op verschillende manieren als onderwijsassistent 'uit de brand' geholpen door in te vallen, gaatjes te vullen en bij te springen. We zijn haar hier zeer dankbaar voor, sluiten niet uit dat onze paden elkaar weer eens kruisen, maar volgend schooljaar keert ze niet bij ons terug. We wensen haar alle goeds toe!

Juf Annemieke Vis

Een oude bekende heeft de afgelopen maanden af en toe wat werkzaamheden bij ons opgepakt vanuit haar re-integratie traject. Volgend jaar zal juf Annemieke Vis als leerkrachtondersteuner weer bij ons op school werkzaam zijn. We zien uit naar fijne, hernieuwde samenwerking!

Meester Friso en juf Joke

Op vrijdag 10 juli nemen we als team afscheid van meester Friso en juf Joke. We willen ook alle ouders en oud-leerlingen de gelegenheid geven om deze twee nog even te groeten. Een uitnodiging volgt nog maar noteert u alvast **vrijdag 10 juli tussen 14.30 en 15.30 uur** om op een 'walk-by' -achtige manier, juf Joke en meester Friso het beste te wensen.

PERSENEELSVERDELING

In een eerdere nieuwsbrief heeft u de groepenverdeling al ontvangen. Bij deze de leerkrachten die zich volgend jaar in gaan zetten voor die groepen. We zijn blij en dankbaar dat we met deze groepen- en personeelsverdeling kunnen gaan werken. Een aantal personeelsleden ontbreken in het onderstaande overzicht. Het werk van de leerkrachten kan niet zonder de ondersteuning in de school en in de klas. **Sylvia Koudstaal, Anja Blaauwendraat, Martine Teeuwen, Annemieke Vis** en de **Intern Begeleiders Elze Bos en Diana Speksnijder** willen we dan ook niet onvermeld laten. Ook de vrijwillige (vaste) krachten Anke, John en Erik zijn van onschatbare waarde. Dank!

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Groep 0b*	Aletta	Aletta	Elina	Elina	Elina
Groep 0a-1a	Barbara	Barbara	Elly	Elly	Elly
Groep 1b-2b	Marjan	Marjan	Jeanine/Marjan	Jeanine	Jeanine
Groep 2a	Marinda	Marinda	Marinda	Marinda	Marinda
Groep 3a	Mariëlle	Mariëlle	Mariëlle	Mariëlle	Mariëlle
Groep 3b-4b	Nienke	Nienke	José	José	José
Groep 4a	Diana	Ria	Ria	Ria	Ria
Groep 5a	Elze	Renza	Renza	Renza	Renza
Groep 5b-6b	Naomi	Naomi	Naomi	Naomi	Naomi
Groep 6a	Marc	Marc	Marc	Marc	Adriaan
Groep 7a	Ankie	Ankie	Ankie	Ankie	Ankie
Groep 7b-8b	Annemieke	Annemieke	Annemieke	Annemieke	Annemieke
Groep 8a	Corine	Corine	Rosemarie	Rosemarie	Rosemarie
ISK	Jeanine	Anjo	Anjo/Jeanine	Jacolien/ Anjo	Jacolien
The Rainbow Junior		Rosemarie			
The Rainbow		Rosemarie			

* Later op te starten

LOKAALVERDELING



VAKANTIE + STUDIEDAGEN 2020/2021

In het jaarverslag wat u aan het einde van dit schooljaar ontvangt, kun u het volledige jaarrooster vinden voor schooljaar 2020/2021. Hierbij alvast het overzicht van vakanties en studiedagen.

Herfstvakantie	19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie (vrijdagmiddag 18-12-2020 vrij)	21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie (vrijdag 19-02-2021 vrij)	22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag/Pasen	02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie (vrijdagmiddag 23-04-2021 vrij)	26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart	13-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren (lang weekend)	21-05-2021 t/m 25-05-2021*
Zomervakantie (vrijdagmiddag 16-07-2021 vrij)	19-07-2021 t/m 27-08-2021
Studiedag	31-08-2020
Studiedag	16-10-2020
Studiedag	27-11-2020
Studiedag PCPO	20-01-2021
Studiedag	01-03-2021
Studiedag	06-04-2021
Studiemiddag	30-09-2020
Studiemiddag	02-06-2021

* m.u.v. groep 8 op 21 mei 2021 i.v.m. urentelling gaan zij een dag extra

STUDIEDAG

DAN BLIJKEN

LERAREN

OOK NIET STIL

TE KUNNEN ZIJN

Loesje

Postbus 1045
6801 BA Arnhem www.loesje.nl

KENNISMAKINGSMIDDAG

Traditiegetrouw hebben we aan het einde van het schooljaar een kennismakingsmoment. Op 8 juli van 12.45 tot 14.00/14.15 uur gaan alle kinderen naar hun nieuwe lokaal en maken kennis met de nieuwe leerkracht. De groepenverdeling heeft u in de vorige nieuwsbrief al kunnen lezen. De personeelsverdeling staat in deze editie.

Groep 8 is die middag overigens vrij!



GOEDE-DOELEN COMMISSIE

Dit jaar sparen we voor de **Voedselbank IJssel en Lek**. Eén pakket kost gemiddeld €40,-. In deze periode hebben we €86 opgehaald. Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit gebeuren door groep 7 en 7/8.



D.V. IN JULI

1-3 juli	Kamp groep 8
1-7	Rapport 2
6-10 juli	Telefonische 10-minutengesprekken en live voorlopige adviesgesprekken groep 7
8-7	Kennismaking nieuwe groepen
10-7	Afscheid meester Friso en juf Joke
15-7	Afscheidsdag en musical groep 8
17-7	Alle leerlingen om 12.00 uur vrij: start zomervakantie!
17-7	Jaarverslag

Namens het team,

Vincent Geense

Adriaan Hanse