



PIJL EN BOOG

De rust van het Belgische woud is weldadig. Klauterend, soms terug glijdend of nog net op tijd een boomstronk grijpend, zoeken we ons een weg naar boven. De middag daarvoor hebben we een pijl en boog gemaakt, van mooie verse takken en een scheerlijntje van de caravan. Deze moeten natuurlijk uitgeprobeerd worden. De camping ligt ingeklemd tussen een beek en het bos van de Ardennen. Een ideale plek om op zoek te gaan naar wild. Zoonlief, drie jaar, maakt zich halverwege de 'berg', wat zorgen. "Pap, wat als er nou beren komen?" Puffend hijs ik hem een boomstronk over. "Dan hebben we de pijlen en de boog toch?" is mijn eerste poging. Voor de beren lijkt dat een afdoende antwoord. Boven op de heuvel gekomen, proberen we onze eerste pijlen. Ze schieten wat scheef, maar wél ver. "Pap, en wat als er nou leeuwen komen?" David geeft nog niet op. "De pijl en boog kunnen ons dan toch wel beschermen?" probeer ik ook voor dít diersoort. "Trouwens, die zitten allemaal in de dierentuin."

Driejarige peuters zijn niet zomaar tevreden. Hij probeert nog een diersoort te verzinnen wat misschien wél in een bos, en niet in de dierentuin zit. "En de bosboeven dan pap?" Ik voel aan alles dat een zelfgemaakte pijl en boog hier niet een afdoende schrikmiddel voor zal zijn. "Die jagen we gewoon weg met een flinke brul! Kijk zo, doe je mee...?" Als we weer verder lopen met een mondvul (half) rijpe bramen, kijkt hij tevreden. De leeuwen en beren zijn ook heus wel geschrokken van zo'n galmende brul.



Deze (impliciete) vraag naar bescherming, kom je bij kinderen zo vaak tegen. Ze knijpen even extra stevig in je hand op de rand van een hoge berg. Kruipen tegen je aan als het bij een kampvuur wel erg donker wordt. Springen in je armen als er opeens vreemde mensen aandacht aan hen geven.

David, de Koning van Israël in dit geval, leek me bij uitstek een persoon uit de Bijbel die ervaring had, en volledig vertrouwde, op zijn pijl en boog. Als er iemand bescherming bood, maar ook nodig had, dan was hij het wel. Hij kon op zijn boog vertrouwen! Toch zegt psalm 44: *"nee, nooit zocht ik veiligheid in mijn boog, en mijn zwaard zal mij niet redden! Want van onze benauwers hebt Gij ons gered!"*

We zijn het schooljaar weer begonnen. Heerlijk om ons schoolgebouw weer vol kinderen te hebben. Om weer vol frisse energie met nieuwe klassen, kinderen, collega's aan het werk te mogen. En dan vertrouwen we op onze boog en pijlen. Onze eigen inzichten, routines en ervaring.

**Onze lofprijzing
gold God, heel de
dag Uw naam!**
(Psalm 44:9)

Koning David zegt: ik vertrouw niet (of niet alleen) op mijn vertrouwde boog. Maar op de Heer. Hopelijk kunnen we als bewoners van de Ark, dit jaar weer samen op Hem vertrouwen. Hij biedt bescherming. En als het wat minder gaat, of moeilijk, dan hoop ik dat Hij u andere pijlen op uw boog stuurt. Een collega, vriend, buurvrouw of familielid die je door een moeilijke situatie heen helpt. Een fijn en veilig schooljaar gewenst!

KINDEREN

Vlak voor, net in, of direct na de zomervakantie zijn er een aantal kinderen vier jaar geworden en op school begonnen. Linsey, Finley en Jort: van harte welkom op de Ark! Uzair en Rehan hebben in de zomervakantie een nieuw 'thuis' gevonden en zijn ondertussen ook op hun nieuwe school begonnen. We wensen hen een goede en fijne tijd toe.

PERSONEEL

In de afgelopen maand is juf Alinda getrouwd. Met háár Gino! Een schitterende dag, prachtige bruid en bruidegom, een klas vol kinderen, een mooie kerkdienst en fijne feestlocatie, zorgden voor een onvergetelijke dag. We wensen juf Alinda en Gino een gezegend huwelijk toe.



Zoals u voor de zomervakantie heeft kunnen lezen, zijn de schrijvers van dit stuk, deze periode ook in Schoonhoven aan het werk. We kunnen u melden dat in de zomervakantie een nieuwe directeur is gevonden en benoemd voor de Ichthusschool. Dat betekent dat wij tot de herfstvakantie vrij intensief, en in de periode herfst- tot kerstvakantie meer op de achtergrond actief zullen zijn op deze school.

OUDERS

Onder dit (nieuwe) kopje deze keer een vraag vanuit een ouder. De vader van Jonas en Paul Karp, Peter Karp, heeft ons gevraagd onderstaand bericht af te drukken in de nieuwsbrief. We werken hier graag aan mee. Bij deze! Reageren kan via emailadres: pit@karpfenteich.net

Mijn naam is Peter Karp, sinds 2 jaar in Nederland, en ik ben op zoek naar een tandem partner om elke week of misschien ook over elke twee weken Nederlands te oefenen. Ik stel voor een half uurtje met iemand Duits te oefenen en een half uurtje Nederlands te oefenen. We kunnen bijvoorbeeld een luisterspel of film samen bespreken of problemen met de taal oplossen. Ik ben ook erg in muziek (bijzonders gitaar) geïnteresseerd, maar denk dat we zeker interessante onderwerpen zullen vinden om erover te praten en te oefenen. En niet ten laatste hebben we twee jongens (10 en 12) op de Ark zitten.

SCHOOLFOTOGRAAF

Maandag 25 september komt de schoolfotograaf op bezoek. Dit jaar zijn er weer portretfoto's en groepsfoto's 'aan de beurt'. Ook krijgt u de gelegenheid om familiefoto's te maken. Aparte info krijgt u te zijner tijd nog via de mail, bij deze bent u alvast op de hoogte!

GROEPSINFORMATIEAVOND

Aanstaande dinsdag, 5 september, is de jaarlijkse groepsinformatieavond. Uw kind zit in een nieuwe groep. Misschien zelfs wel op een nieuwe school. Wat leren ze daar allemaal? Hoe ziet de klas eruit? Welke boeken gebruiken ze dit jaar? U komt het allemaal te weten als u de avond bezoekt. Bovendien is het een mooie eerste gelegenheid om de (nieuwe) leerkracht(en) even te ontmoeten. In de schoolgids staat een plattegrond waar u moet zijn (bijlage pag. 21/22).

Om ouders (zoveel mogelijk) gelegenheid te geven meerdere groepen te bezoeken, hanteren we de volgende tijden:

- 19.00 – 19.40 uur: groepen 1/2a, 1/2b, 3a en 3b
- 19.45 – 20.25 uur: groepen 4a, 4b/5b en 5a
- 20.30 – 21.10 uur: groepen 6, 7a, 7b en 8



In de personeelsruimte kunt u gezellig even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie of thee. Graag tot ziens!

OVERBLIJF

De overblijfgroepen lopen weer behoorlijk vol. Daarom zijn we nog op zoek naar extra overblijfouders. Ook oproepkrachten zijn van harte welkom! De vergoeding voor een vaste overblijfouder is € 9,00 en voor een invaller € 7,50. De tijd dat u verwacht wordt is van 11:55 uur t/m 13:15 uur. We hopen op vele aanmeldingen. Dit kan door te mailen naar sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl of door even te bellen naar school. Vanaf oktober hebben we **voor de dinsdag**, sowieso iemand nodig.



Het onderstaande stuk kon u in de jaargids vinden. Bij deze nog een keer extra gecommuniceerd.

De vergoeding voor het overblijven en het uurtje ter overbrugging op donderdagmiddag wordt geregeld via strippenkaarten. Deze kaarten zijn te bestellen door geld over te maken op bankrekeningnummer NL89RABO03073.13.077 PCPO Krimpenerwaard, CBS 'De Ark' o.v.v. overblijf naam kinderen en groep) of contant te betalen bij Sylvia Koudstaal. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig.

De strippenkaarten kosten:

32 strippen: € 60,00

16 strippen: € 31,00

8 strippen: € 17,00

4 strippen: € 10,00

Deze kaarten worden op school bewaard en afgestempeld. De coördinatie van het overblijven is in handen van Linda Maat en Sylvia Koudstaal. Sylvia Koudstaal verzorgt tevens het financiële gedeelte.

GOEDE-DOELEN COMMISSIE

Ieder jaar zoeken we als school weer met de grootste zorgvuldigheid naar een 'goed-doel' om een periode te ondersteunen. Vorig jaar hebben we veel geld opgehaald voor de 'Bajesagenda' van ArkMission. Dit jaar zijn we in contact gekomen en enthousiast geraakt door het werk van de MAF. Hieronder informatie over dit doel:

*Er zijn miljoenen mensen die elke dag gebrek hebben aan voedsel, medicijnen en levensreddende hulp. Daarom vliegt de MAF in 30 landen om juist deze mensen te ondersteunen. Zonder brandstof staan de vliegtuigen van de MAF aan de grond. Geen hulp voor kwetsbare mensen. Ook het evangelie kan niet verder verspreid worden. Als de brandstoftanks gevuld blijven, kunnen ze uitvliegen wanneer nodig. **Elke euro betekent een liter brandstof.***

Met onze inzameling zijn vluchten mogelijk zoals in Angola voor medische hulp, in Zuid Soedan voor noodhulp en in Madagaskar voor vluchten voor Wycliffe bijbelvertalers.

Uitgangspunt van de MAF:

Niemand is onbereikbaar voor Gods Liefde

Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!

Waarom zijn de 130 MAF vliegtuigen nodig?

MAF vliegt voor meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties. Waarom kiezen zij voor MAF?



ALS ELKE SECONDE TELT

Elk mensenleven telt! Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie.



SLECHTE WEGEN

Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar.



GROTE AFSTANDEN

Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud.



TIJDBESPARING

45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis.



GEVAAR

De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.

Binnenkort komt de MAF naar school om de kinderen te vertellen over hun werk.

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Jerome (6) in de Filipijnen. Ook sturen zij iets op. In de maand september zal dat gebeuren door de groepen 1/2a en 1/2b.

BOTTER- BON IN DE TON

We zijn zelf soms ook een beetje een goed doel. Zoals u weet kunt u uw tankbonnetjes van Botter in de olieton doen die in de gang staat. Voor iedere getankte liter ontvangt de school 1 eurocent. Hoewel de laatste 'Botter' kids de school al hebben verlaten, blijven we tot aan het einde van dit kalenderjaar nog doorsparen. In de nieuwsbrief van januari laten we u weten welk mooie bedrag er door Botter Brandstoffen is overgemaakt. Gaat u ondertussen gerust door met het inleveren van de bonnetjes!



GEBEDSGROEP

Aanstaande woensdag, 6 september is de eerste bijeenkomst van dit schooljaar. We bidden met elkaar voor de school en alle onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!

We starten om 08.30 in het BSO-lokaal (begane grond) en verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze worden voor het speellokaal opgevangen.

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl



KGB

De koffiegroep Basisschool gaat ook dit jaar weer van start! De eerstvolgende keer, **woensdag 13 september**, hebben we het met elkaar **over 'Jongens VS Meisjes'**. Een actueel onderwerp waar zelfs Stichting Ideële Reclame zich mee bezighoudt. Het is vrije in- en uitloop tussen 08.30 en 10.00 uur in de personeelskamer van de school.

Naast het onderwerp kunt u laagdrempelig en gezellig contact hebben met andere ouders. Zeker voor nieuwe ouders is het leuk om andere (wellicht doorgewinterde Bergambachtenaren) te ontmoeten. Ook kunt u op een laagdrempelige manier praten met, of vragen stellen aan directie of IB'er. U hoeft zich niet aan te melden: kom gewoon!



ORIENTATIE SCHOOLTIJDEN

In vrijwel ieder gesprek met ouders die hun eerste kindje aanmelden, komt een vraag m.b.t. onze klassieke schooltijden. Het huidige model lijkt niet altijd meer te passen bij de ouders van deze tijd. Daarnaast is in iedere nieuwsbrief de herhaaldelijke oproep voor overblijfkraachten te lezen. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de overblijf, neemt toe. Het aantal personen dat zich opgeeft als 'overblijfouder' neemt af.

Vandaar dat we voor de zomervakantie hebben gepolst bij de Kiezel&Kei of zij met deze materie bezig zijn en of we hierin samen kunnen werken. De directeur van onze buurschool staat daar positief tegenover. We hebben de afspraak gemaakt dat het volgende schooljaar samen in op te trekken.

In dit schooljaar gaat een projectgroep, bestaande uit ouders van de MR, leerkrachten en schoolleiding en in samenwerking met de Kiezel&Kei, aan de hand van het externe bureau PentaRho, de schooltijden onder de loep houden. Wat is voor leerlingen, ouders en leerkrachten het best passende model voor deze school, in de huidige tijd. Voor ons ligt de uitkomst daarvan overigens helemaal open. We starten dit onderzoek vanaf het volgende schooljaar, plannen een ouderavond in en houden u maandelijks op de hoogte (als er nieuwe ontwikkelingen zijn) via de nieuwsbrief. Mocht er eventueel aan het einde van het traject gekozen worden voor een ander schooltijden-model, dan gaat dat op zijn vroegst pas definitief in, in het schooljaar 2018/2019. Mocht het huidige model voor onze school op dit moment het beste blijken, dan houden we dat gewoon aan.

De ouderavond over dit onderwerp staat gepland op **donderdag 30 november**. U kunt deze alvast noteren!

LUIZEN – LEED (LEDEN)

Ook in het schooljaar 2017/2018 zal, net als onze (klein)kinderen, ook de hoofdluis weer naar school gaan. Uiteraard willen wij, als LOT (LuizenOpsporingsTeam), samen met u als ouders, er alles aan doen om deze kriebelbeestjes buiten de deur te houden.

Iedere maandagmiddag na de vakantie (op dinsdagmiddag na de zomervakantie) komt het LOT in actie en worden de hoofden gecontroleerd op vervelende kriebelbeestjes. Om deze controles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden deze dag alle groepen tegelijkertijd gecontroleerd worden. Daarvoor is hulp nodig.

Met uw hulp kan er veel sneller en efficiënter gecontroleerd worden en zou het maar een uurtje van uw en onze tijd kosten. Daarom zijn we op zoek naar serieuze, enthousiaste ouders, opa's, oma's etc. die bereid zijn om te komen helpen controleren op hoofdluis en zich zo aan te sluiten bij het LOT.

Wilt u ons het komende schooljaar (en daarna) helpen om de school luisvrij te houden en bent u in de gelegenheid om op maandagmiddag na de vakantie, en incidenteel bij een extra nacontrole, te komen



luizenpluizen, geeft u zich dan op voor het LOT via meester Adriaan (adriaan.hanse@cbs-deark.nl), Carin Molenaar (marc.molenaar@ziggo.nl) of Sandra Vonk (s.vonk@vodavi.nl).

Alvast hartelijk dank voor uw hulp!!

Carin Molenaar (coördinator LOT)

Sandra Vonk (coördinator LOT)

(PS: uiteraard wordt u de gelegenheid geboden om een cursus 'luizenpluizen' bij de GGD in Gouda te volgen).

Op de website (ouders-downloads) kunt u kaminstructies van het RIVM vinden.

KRIMPENERWAARD IN BEWEGING

Op zaterdag 9 september organiseert Rabobank Krimpenerwaard een avontuurlijke Kabouteroute en stoere Survivaltocht voor de kinderen van de Krimpenerwaard. Deze activiteiten zijn te vinden in het Loetbos.

Langs de route kunnen de kinderen deelnemen aan diverse activiteiten. Ga de uitdaging aan en verdien €5,- (fietsroute) of €3,50 (wandeland) voor onze school! Dit geldt ook voor de begeleiders! Bij inschrijving graag 'nummer 5' vermelden, dan komt het helemaal goed! De kinderen kunnen starten tussen 9.00 en 15.00 uur! Doet u mee? Het is echt een aanrader! We hopen op een gezellige, sportieve dag!



SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Mijn naam is Lydia van der Hoeven. Sinds begin dit jaar ben ik op de Ark beschikbaar als (school) maatschappelijk werker. Heeft u vragen of zorgen om uw kind bijvoorbeeld omdat uw kind wordt gepest, u als ouders gaat scheiden of gescheiden bent, uw kind met tegenzin naar school gaat of u als ouder moeite heeft met de opvoeding, dan kunt u hiervoor bij mij terecht. U kunt zich aanmelden via de intern begeleider of leerkracht. In een intakegesprek met u als ouder bespreken we de situatie en wat maatschappelijk werk hierin kan betekenen. Vervolgens kan ik in gesprek gaan met uw kind, of meerdere gesprekken met u als ouder hebben. Ook bieden we regelmatig groepen aan, zoals de groep zelfvertrouwen/weerbaarheid, voor leerlingen van de bovenbouw, en de KIES training voor kinderen in echtscheidingsituaties.

Een afspraak kan gemaakt worden op school, op een locatie van Kwadraad, of bij u thuis. U kunt mij bereiken via tel. 06-12 40 24 19/ 088-900 4000 of email l.vanderhoeven@kwadraad.nl.

Lydia van der Hoeven

REGEL VAN DE WEEK

4-8 sept	We luisteren naar de juf of meester <i>(de juf of de meester is de baas)</i>	
11-15 sept	Ik zorg goed voor de spullen van mijzelf en van een ander <i>(ik maak niets kapot en breng alles netjes terug)</i>	
18-22 sept	We mogen nooit slaan, schoppen, schelden of lelijke woorden gebruiken <i>(want dat hoort niet bij 'aardig-zijn')</i>	
25-29 sept	Als de bel gaat, ga je direct naar buiten <i>(blijf dus niet onnodig in de gang of bij de wc hangen, alleen als je toestemming hebt mag je binnenblijven)</i>	

NIET VERGETEN/CHECK

0	Sparen: Tankbonnetjes van Botter – in de blauwe ton bij de hoofdingang
0	Batterijen inleveren – in de batterijenton bij de hoofdingang
0	Ouderbijdrage betalen van de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017 als u dat nog niet heeft gedaan (nog vier gezinnen te gaan)

D.V. IN SEPTEMBER

5-9	Groepsinformatieavond
6-9	Gebedsgroep
13-9	Koffieochtend ouders
21-9	Oudermorgen groepen 3
25-9	Schoolfotograaf
26-9	Oudermorgen groepen 3
29-9	Kinderadviesraad
29-9	Nieuwsbrief 2

Namens het team,

*Vincent Geense
Adriaan Hanse*