



Toen Jozua in de voetsporen zou treden van Mozes, heeft hij daar ongetwijfeld tegenop gezien. In een periode van bijna veertig jaar zag hij zijn hele generatie uitsterven. Alleen Jozua, Kaleb en Mozes bleven over om het Beloofde land van dichtbij te zien. En alleen Jozua en Kaleb zouden daadwerkelijk het land binnengaan samen met de nieuwe generatie Israëlieten. Dan komt het moment dat Mozes zijn opvolger aan gaat wijzen. Zo'n drie miljoen mensen luisteren naar Mozes' afscheidsrede. "Volk van Israël: wees sterk en heb goede moed. Want de Heere uw God, zal u niet begeven en niet verlaten." Prachtige en bemoedigende woorden. Dan spreekt God tot Jozua met praktisch dezelfde woorden: "Zoals ik met Mozes ben geweest, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed. Wees sterk en heb goede moed." Meerdere keren herhaalt God deze woorden. Eerst door de mond van Mozes aan het hele volk. Daarna in Jozua 1 ook meerdere keren achter elkaar tegen Jozua zelf. Was Jozua misschien een bescheiden, verlegen of angstig persoon? Die indruk krijgen we niet uit de andere gegevens die we over Jozua kunnen lezen. Hij was generaal in verschillende oorlogen, kreeg net zo'n sterke band met God als zijn voorganger Mozes én zijn leiderschap stond, in tegenstelling tot dat van Mozes, geen één keer ter discussie!



In aansluiting op Gods bemoedigende woorden tegen Jozua, spreekt hij zelf tot het volk. Jozua geeft aan dat de toekomst niet makkelijk zal zijn. Afsluitend zegt hij: "Alleen, wees sterk en heb goede moed". Als uit één stem geeft het volk antwoord: "Zoals wij naar Mozes hebben geluisterd, zullen we naar u luisteren. Maar laat de Heere uw God met u zijn, zoals Hij met Mozes is geweest."

Misschien heeft u als lezer van dit stukje wel te maken met grote problemen. Verschillende ouders zijn ernstig ziek of kampen met andere lasten. Laten wij, zoals het volk rond Jozua, biddend om elkaar heen staan. Dan kan het een krachtige bemoediging zijn: wees sterk en heb goede moed.

Jozua werd natuurlijk niet Jozua genoemd. Dat is onze Griekse vertaling van zijn naam. In het Hebreeuws was het Je-Hoshua. Jezus werd natuurlijk niet Jezus genoemd. Dat is onze Griekse vertaling van Zijn naam. In het Hebreeuws is het J'oshua. Wat *'JaHWeH redt'* betekent. Mozes hoeven we niet (op) te volgen. Maar Jezus volgen betekent redding. Dat geeft kracht en moed!

**Wees waakzaam,
sta vast in het geloof,
wees manmoedig
en sterk!**
(1 Kor. 16:13)

KINDEREN

Vier kinderen zijn in de afgelopen maand alweer vier jaar geworden. Ze hebben hun stoeltje in groep 0/1b gevonden. Sem, Stan, Timo en Lisa: van harte welkom!

PERSONEEL

In de komende twee weken zullen een aantal stagiaires in verschillende klassen te vinden zijn. Mariëlle de Jong, Jacco Both en Mieke Glasbergen zullen 'oefenen' in de groepen 4, 3a en 3b.

OUDERAVOND LEZEN

In de schoolgids heeft u bij 12 november zien staan "Ouderavond groep 3 – optioneel." Dat *optioneel* kunnen we weglaten want die ouderavond gaat zeker door! Ook *groep 3* kunnen we verwijderen, want bij deze zijn **alle** ouders van harte uitgenodigd om donderdagavond 12 november van 19.30 tot 21.30 deze avond bij te wonen. Waar we in eerste instantie van plan waren om de focus op het *aanvankelijk technisch lezen* (leesonderwijs in groep 3) te leggen, hebben we er voor gekozen om u kennis te laten maken met de hele leerlijn lezen.

Lezen is één van de meest essentiële vaardigheden die kinderen zich eigen maken op de basisschool. En uitgerekend dít vak wordt zoveel effectiever als we thuis en school samen op laten trekken. Dat versterkt de motivatie enorm en de resultaten zullen verbeteren. Vloeiend en vlot lezen helpt kinderen in alle vakgebieden. Vandaar dat we deze gelegenheid te baat willen nemen om u in een algemeen gedeelte en daarna in drie verschillende *workshops* kennis te laten maken met het leesonderwijs van groep 1 tot en met 8. Wat doet school eigenlijk aan *voorbereidende* activiteiten? En wat kunnen ouders daar thuis aan bijdragen? Hoe ziet dat *aanvankelijk technisch lezen* in groep 3 er nu precies uit? En wat kunnen we in de groepen 4-8 eigenlijk nog verwachten en doen?

We hopen u achtergrondinformatie te kunnen geven, antwoord op vragen te hebben en samen na te denken over dit belangrijke

onderwerp. De toegang is vrij, de koffie/thee staat klaar en u hoeft zich niet persé op te geven. Overigens mag dat wel, dan hebben we alvast een indicatie van het aantal personen dat komt.



UPDATE: TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Al **27%** heeft de enquête ingevuld, waarvoor hartelijk dank. U heeft nog tot 13 november de tijd, en dat lijkt lang. Het zou mooi zijn als de 'opkomst' bij dit onderzoek iets hoger is dan bij de politieke verkiezingen. De input uit deze enquête gebruiken wij dan om vast te houden wat goed gaat en te verbeteren wat beter moet. Wij zijn daarom heel erg benieuwd naar uw mening en uw ervaringen. Hoe tevreden bent u op dit moment over de school? Eén keer in de 4 jaar doen wij dit met een uitgebreid onderzoek. Het invullen van de enquête zal ongeveer 20 a 30 minuten duren. We vragen u dringend om dit stukje tijd te investeren in de school. Wij kunnen daar dan onze winst mee doen. En dat zal uw kind ten goede komen.

VANUIT DE MR: OPROEP TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Op vrijdag 16 oktober kreeg u van Adriaan Hanse een e-mail met een oproep om de oudertevredenspeiling in te vullen. Als Medezeggenschapsraad willen we deze oproep van harte ondersteunen. Wij willen graag, samen met de school, vieren wat goed gaat, en meedenken over wat nog beter kan. Wanneer u deze enquête invult, geeft u ons waardevolle informatie. De ouders die dit al gedaan hebben, willen we dan ook hartelijk bedanken. Hebt u dit nog niet gedaan, dan vinden we het fijn als u dit alsnog doet. De vragenlijst vindt u hier: <http://ouders.parnassys.net>.

Misschien komt u na het invullen van de vragenlijst op ideeën die voor de school nuttig zijn. Als het om zaken gaat die de klas van uw kind betreffen, kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Wanneer het om school-brede ideeën gaat, kunt u ze ook aan de MR doorgeven. Dat kan via het mailadres van de Medezeggenschapsraad: mr@cbs-deark.nl.

Hartelijke groet namens de MR
Arie Speksnijder, voorzitter

VANUIT DE SAR – EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Marleen Verdoold, ik ben getrouwd met Gerard en onze 3 dochters zitten in groep 3, groep 5 en groep 7. Ik ben sinds 2011 lid van de School Advies Raad. Ik vervul daar de secretariële taken, wat inhoudt dat ik de vergadering voorbereid en notuleer. Ook komen de berichten die naar de mailbox van de SAR worden gestuurd bij mij binnen. Ik ben lid geworden van de SAR omdat ik het een ontzettend groot goed vind dat we een christelijke school in Bergambacht hebben. Een school met een open toelatingsbeleid waar ieder kind welkom is, wat zijn of haar kerkelijke achtergrond ook is. Het is daarom ook belangrijk om de identiteit van de school te bewaken. Zaken die in de School Advies Raad aan de orde komen benader ik vanuit mijn eigen kerkelijke achtergrond, de Hervormde Kerk en vanuit de het feit dat we een algemeen christelijke school zijn waar kinderen naar school gaan met diverse kerkelijke achtergronden.



VANUIT DE GMR

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor een nieuw GMR-lid, oudergeleding. Dirk-Jan Vonk heeft hierop gereageerd en er is een gesprek gevoerd met de voorzitter van de GMR. Bij deze stelt het nieuwe lid zich even voor.

Mijn naam is Dirk-Jan Vonk. Ik ben getrouwd met Marian en we hebben samen 2 kinderen, Lucas (5 jaar, groep 1b/2b) en Jaron (3 jaar). In maart 2016 verwachten we ons derde kindje. Ik ben werkzaam in de Jeugdzorg. Na ruim 10 jaar bij SGJ Christelijke Jeugdzorg gewerkt te hebben als gezinsvoogd en pleegzorgmedewerker ben ik op dit moment als Raadsonderzoeker werkzaam bij



de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam. En daarnaast nu dus actief binnen de GMR. Waarom? Allereerst omdat medezeggenschap me boeit. Daarbij vind ik het belangrijk dat ouders inspraak hebben in het (bovenschools) beleid. Hoewel de GMR breder is dan alleen De Ark, komen er wel onderwerpen aan de orde die invloed hebben op onze school. Daar denk ik graag, als afgevaardigde van de ouders van De Ark, over mee.

DANKDAG

Op D.V. woensdag **4 november 2015** zijn we te gast in de Laurentiuskerk om samen dankdag te vieren. De Hervormde gemeente heeft een dienst voorbereid rond het thema 'Vooruit, blik terug'. Het Bijbelgedeelte uit Genesis 35:1-15 zal hierbij centraal staan. Alle kinderen komen gewoon om 08.30 naar school. De groepen 3 t/m 8 lopen rond 08.45 naar de Grote Kerk en daar zal de dienst om 09.00 uur beginnen. De kleutergroepen vieren Dankdag in hun klas rond hetzelfde Bijbelgedeelte en thema.



Ook u bent van harte uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. Ter voorbereiding zou u gebruik kunnen maken van het, door de HGJB beschikbaar gestelde, "Gezinsdagboek". Het is een leuke, leerzame en goede manier om thuis het thema alvast wat uit te diepen. In drie dagen (de maandag, dinsdag en woensdag in de week van Dankdag) kunt u hier doorheen. Uiteraard helemaal vrijblijvend! Omdat de HGJB ons dit toegezonden heeft willen wij u dat ook niet onthouden. Deze week heeft u het boekje via de mail ontvangen.

GOEDE-DOELEN COMMISSIE

Eind augustus 2015 zijn er al 366.402 mensen de Middellandse Zee overgestoken in de hoop om in Europa veiligheid te vinden. Ze dragen vaak vreselijke verhalen met zich mee. Wij willen deze mensen helpen. We willen meehelpen in de allereerste opvang van kinderen en volwassenen zodat er eten gekocht kan worden in de opvangkampen. Via Dorcas sparen wij voor dit project. Voor €0,25 cent is er al een maaltijd voor één persoon. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat er veel mensen in de opvangkampen een maaltijd kunnen krijgen. U kunt meehelpen via het zendingsgeld dat we iedere maandag inzamelen. In de (korte) maand oktober hebben we weer €250,95 op kunnen halen. Dat zijn dus meer dan duizend (1000!) maaltijden!



Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (14) in Haïti en Jerome (5) in de Filipijnen. Ook sturen zij iets op. In de maand november zal dat gebeuren door de groepen 3b en 4.

GEBEDSGROEP

Woensdag 11 november is de volgende bijeenkomst. We bidden met elkaar voor de school en alle onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer. Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom! We starten om 08.30 in het handvaardigheidslokaal (2e verdieping) en verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze worden voor het speellokaal opgevangen. Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl

OVERBLIJFMOEDERS GEVRAAGD

Zoals al eerder geschreven is in voorgaande nieuwsbrieven, groeit het aantal kinderen dat gebruik maakt van het 'overblijven' gestaag. Ook dit schooljaar zien wij deze trend weer. Deze toename heeft er toe geleid dat er meer ouders ingezet moeten worden om alle kinderen te helpen en de groepen te begeleiden. Dat lijkt tot op heden te lukken, al constateren wij ook dat het druk en vol is, ondanks de maatregelen die al genomen zijn. Wij blijven ons best doen... Deze groei en de inzet van extra begeleiders en personeel, zorgt ervoor dat de opbrengsten en de uitgaven van het overblijven niet langer in balans zijn. Bij deze daarom de voor aankondiging dat het overblijven met ingang van 1 januari helaas duurder zal worden. Meer informatie en tarieven volgen.

Wij constateren ook dat er, met name in de hogere groepen, een heel aantal leerlingen bij vriendjes of vriendinnetjes gaat eten. Dat is natuurlijk prima en gezellig. Echter, er wordt nogal eens vergeten dit door te geven aan de begeleiders van het overblijven, waardoor zij lang op zoek zijn naar deze leerlingen. Graag even de naam doorhalen in de map!



Nog steeds komen wij overblijfmoeders tekort. Voor een vaste dag in de week, of voor de invallijst. Misschien is niet iedereen op de hoogte van de aantrekkelijke onderdelen van het overblijf-moederschap. Bij deze de voordelen voor u op een rij.

- We zijn een heel leuk team om mee te werken. Je werkt per groep in een team van (2 of) 3 overblijfmouders.
- Je krijgt een band met de kinderen.
- Vergoeding van € 9,00 per keer.
- Eigen kinderen eten deze dag gratis bij de overblijf.
- Slechts 2 á 3 overlegmomenten in het jaar.

U kunt zich aanmelden bij Sylvia Koudstaal: sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl.

REGEL VAN DE WEEK

2-6 nov	We spelen geen ruwe spelletjes <i>(omdat dat gevaarlijk of vervelend kan zijn)</i>	
9-13 nov	Naar alle mensen ben je beleefd <i>(op weg naar gym, tegen een bezoeker/voorbijganger etc.)</i>	
16-20 nov	We houden ons aan alle pleinregels <i>(alleen een bal van school, fietsen in de rekken/verder niets op wielen, kleuterspeelgoed is van kleuters,...)</i>	
23-27 nov	Als de bel gaat, ga je direct naar buiten <i>(blijf dus niet onnodig in de gang of bij de wc hangen, alleen als je toestemming hebt mag je binnenblijven)</i>	

NIET VERGETEN/CHECK

0	Sparen: Tankbonnetjes van Botter – in de blauwe ton bij de hoofdingang
0	Batterijen inleveren – in de batterijenton bij de hoofdingang
0	Invullen oudertevredenheidsenquête
0	Aanmelden als overblijfouder

D.V. IN NOVEMBER

04-11	Dankdagviering in Laurentiuskerk
10-11	Oudermorgen groep 1 en 2
11-11	Gebedsgroep
12-11	Oudermorgen groep 1 en 2
12-11	Ouderavond lezen, iedereen welkom
13-11	Vergadering KinderAdviesRaad
26-11	Inloopavond voor groep 1-8
27-11	Nieuwsbrief 4

Namens het team,

Vincent Geense en Adriaan Hanse