



BETER HOREN

De stilte viel gewoon op. Zó geluidloos had nog niemand op 'mijn' camping de tent opgezet. Ik klapte mijn ligstoel in verticale stand. Het uitzicht op het veldje naast ons verbeterde. Het gezin, vader, moeder en drie kinderen, was zojuist aangekomen en begon met uitpakken. Muisstil. De ruzie leek nog in de lucht te hangen. "Wellicht geen TomTom en toch geprobeerd de weg te vinden", dacht ik nog. Een gebaar hier, een wenk zo, een vinger daar en een hand zus. De aanwijzingen verliepen ook geruisloos. Hulp leken ze niet nodig te hebben. Ondanks de pijnlijke stilte verrees de tent voorspoedig.

De uitklaptafel, opvouwbare kinderstoel en vier klapstoelen verschenen uit het niets. In volstreekte stilte ging het gezin ter tafel. Ik dook weer in mijn boek en spitste stiekem mijn oren. Gingen ze nu ook al in stilte eten? "Ssst, stil joh" hoorde ik tot mijn verbazing Grote Broer tegen Kleine Broer zeggen. Met wat handgebaren, maar nog steeds zonder geluid, begon blijkbaar de maaltijd. En toen realiseerde ik me plotseling wat u al eerder constateerde. *Beide ouders zijn doofstom!*



Ongelooflijk! Wat een moed. Je gaat op vakantie naar Frankrijk. Je bent de Franse taal niet machtig. Je kunt überhaupt niet spreken, en ook niets horen. Liplezen gaat niet of heel moeilijk in een vreemde taal. Bovendien heb je drie jonge kinderen en een tent. Wat een lef!

We hebben leuk contact gehad met dit bijzondere gezin. Ze bleken voor het eerst in het buitenland op vakantie te zijn. Onze kinderen speelden met die van hen. Overigens spraken de twee oudste kinderen uitstekend Nederlands. Vader ging niets uit de weg. Met handen, voeten en klanken kwamen we een heel eind. Uiteindelijk liet zijn auto het ook nog afweten en zag ik hem druk in 'gesprek' met de Franse automonteur uit het dorp. Geluidloos maar met een soort charisma benaderde hij zijn kinderen. Met handgebaren loste hij probleempjes op of gaf hij ze grenzen aan.

Het schooljaar is weer begonnen. Heerlijk! Kinderen op ons prachtige plein. Plezier, leren, ontdekken en luisteren naar een ander, wisselen elkaar af. In het bovenstaande verhaal betrapte ik mezelf, en u met mij, op mijn snelle oordeel. *Ze zullen wel ruzie hebben.* Mijn neus werd fijntjes op de feiten gedrukt. Er waren helemaal geen signalen van kift, het was gewoon stil. En die stilte interpreteerde ik als ongezellig. Ik zag de lach niet meer, de aai over de bol en de gelukzalige glimlach van moeder richting Baby Zus. Ik was ziende blind en horende doof.

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen!
(Matth. 13:16)

De start van een schooljaar heeft altijd iets van nieuwjaar voor ons. Mijn goede voornemen voor dit jaar: (nog) beter luisteren en proberen een (voor)oordeel uit de weg te gaan. Heeft u er ook één?

p.s. het genoemde gezin functioneerde prima. Een mooie familie die heerlijk vakantie vierde met elkaar. Ondanks de (zware) handicap leek er weinig aan de hand. Maar...geniet deze weken eens extra van de lach van uw kind. En wees daar extra dankbaar voor. Die lach zullen déze ouders van hún kinderen nooit horen.

KINDEREN

Vijftien kinderen hebben we na de zomer mogen verwelkomen! Van kinderen die verhuisd zijn, tot leerlingen die vlak vóór de zomer, ín de zomer of nét na de zomer vier geworden zijn. Alle volledige namen in dit stuk opnemen gaat misschien te ver...Hoewel, een kleine poging dan: Benjamin, Mirte, Kris, Maano, Matthan, Daan, Sofie, Aron, Wilco, Maddy-Lynn, Romee, Rico, Maaike, Sanne en Rhodé van harte welkom!

PERSONEEL

Vlak voor de zomervakantie kon de BAC, de BenoemingsAdviesCommissie, een leraar in opleiding en een nieuwe leerkracht benoemen. Met beide zijn sollicitatiegesprekken gevoerd door een delegatie van directie, team, MR en SAR. Vanaf januari tot aan de zomervakantie zal juf Annelieke Bruin als LIO-er werkzaam zijn in groep 6. Direct vanaf de start van dit cursusjaar werkt juf Esther Kalkman in de groepen 5b en 7. De beide dames stellen zich hierbij voor:

Juf Esther

Ik ben Esther Kalkman, 21 jaar jong en ik woon in Capelle aan den IJssel.



Naast dat ik inval op de School met de Bijbel in Benthuizen, mag ik hier lesgeven in groep 5 en in groep 7. Inmiddels zijn er 2 weken voorbij en kan ik niks anders zeggen dan dat het ontzettend leuk is. Het team is gezellig, de kinderen geweldig!

Mijn eerste, echte schooljaar als juf vind ik een enorme uitdaging. Ik mag de kinderen iets bij gaan dragen in hun ontwikkeling, maar ik mag ze ook wijzen op God. Dat vind ik een prachtige taak. Daarbij vind ik het mooi om een band met de kinderen op te bouwen, zodat zij mij ook als een vertrouwenspersoon gaan zien.

Op de dagen dat ik niet op school ben, houd ik me graag bezig met fotografie.

Mocht u vragen hebben of zin om persoonlijk kennis te maken? Dinsdag en woensdag ben ik op school te vinden en bent u van harte welkom.

Juf Annelieke

Ik ben Annelieke Bruin, 19 jaar oud en kom uit Stolwijk. Onderwijs is mijn 'passie' en hier ga ik dan ook helemaal voor. Ik vind het geweldig om helemaal voor de kinderen te gaan en samen met hun doelen te bereiken. Mijn hobby's zijn dwarsfluiten en koken. Dit doe ik in mijn vrije tijd ook regelmatig. Verder is voor mij mijn geloof heel belangrijk. Elke dag ben ik met mijn geloof bezig en probeer ik Gods liefde uit te stralen naar de mensen om mij heen.



Er zijn bij mij verschillende redenen waarom ik leerkracht wil worden. Allereerst speelt ook hierin mijn geloof een rol. Kinderen de weg wijzen naar Christus toe, dat is de moeilijkste maar ook de mooiste taak die een leerkracht mag hebben. De tweede reden zit voor mij in het woord 'leerkracht'. Ik wil de kinderen iets leren. Het beste uit de kinderen halen om ze op hun eigen niveau zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Ook denk ik dat niet alleen de kinderen van mij leren, maar ik ook van de kinderen kan leren. Vaak zijn ze eerlijk maar ze hebben soms een hele andere kijk op bepaalde zaken. Van de kinderen kan ik elke dag weer genieten!

Groot nieuws in het gezin van meester Vincent! Op maandagmiddag 31 augustus rond 15.00 uur zag Jente Sophie Geense het eerste levenslicht! Moeder, Rozemarijn Geense, en dochter maken het goed. Ook met vader, meester Vincent, gaat het prima. Jente Sophie, roepnaam Jente, weegt 3130 gram en is al 54 cm lang! We zijn met de meester, zijn vrouw én trotse broer Joas, God dankbaar voor dit nieuwe leven.

OUDERBIJDRAGE

Scholen kosten geld. Dat ondervinden wij. Schoolgaande kinderen ook. En dat merkt u.

Wij leven in een land waar het christelijk onderwijs vrijwel geheel gefinancierd wordt vanuit overheidsgelden. Dit is in de wereld nagenoeg uniek! De toegewezen budgetten zijn in principe toereikend om de noodzakelijke leermiddelen te kopen.

Toch zijn er middelen en materialen nodig en wenselijk waarvoor de bekostiging vanuit het Ministerie niet toereikend is. Ook allerlei –op het eerste gezicht niet de meest noodzakelijke- activiteiten kosten extra geld. Hierbij kunt u denken aan schoolreis, schoolkamp, groepsexcursies, sportdag, vieringen, geschenken, traktaties, zwemgeld, afscheid groep 8 enz. Juist deze extra activiteiten maken het onderwijs zo leuk.

Zoals u wellicht in de schoolgids hebt gelezen, vragen wij van u een tegemoetkoming in de kosten middels de ouderbijdrage. Wij zijn wettelijk verplicht u te melden dat deze bijdrage in principe vrijwillig is. We hopen echter wel dat u de morele verplichting voelt en deelt, juist omdat wij er voor kiezen om schoolreis e.d. niet apart in rekening te brengen.

Komende week ontvangt u via uw (oudste) zoon of dochter een factuur om de ouderbijdrage te betalen. Dit betreft een factuur per gezin, waarbij kinderen ingeschreven na 1 oktober niet meegenomen zijn. Zij betalen het eerste jaar geen ouderbijdrage. De facturen worden vanuit ons systeem automatisch gegenereerd, controleert u deze alstublieft goed.



Mocht u echt niet in staat zijn om de bijdrage te betalen of is er iets niet duidelijk, neemt u dan contact op met Vincent Geense. We zoeken dan met elkaar een passende oplossing.

SCHOOLFOTOGRAAF

Donderdag 17 september komt de schoolfotograaf op bezoek. U krijgt hier binnenkort nog gedetailleerde informatie over. Wel kunnen we u alvast melden dat er dit jaar naast de reguliere klassenfoto, ook portretfoto's van alle kinderen zullen worden genomen. Vrijdag 18 september staat er een uitloop-ochtend gepland om resterende foto's te maken.

GROEPSINFORMATIEAVOND

Aanstaande donderdag, 10 september, is de jaarlijkse groepsinformatieavond. Uw kind zit in een nieuwe groep. Misschien zelfs wel op een nieuwe school. Wat leren ze daar allemaal? Hoe ziet de klas eruit? Welke boeken gebruiken ze dit jaar? U komt het allemaal te weten als u de avond bezoekt. Bovendien is het een mooie eerste gelegenheid om de (nieuwe) leerkracht(en) even te ontmoeten. In de schoolgids staat een plattegrond waar u moet zijn (pag. 74).

Op de volgende tijden bent u welkom in de groepen:

- 19.00 – 19.40 uur: groepen 6, 7, 8
- 19.45 – 20.25 uur: groepen 0/1a, 1b/2b, 2a
- 20.30 – 21.10 uur: groepen 3a, 3b, 4, 5a, 5b,



In de personeelsruimte kunt u gezellig even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie of thee. Graag tot ziens!

KRIMPENERWAARD IN BEWEGING

Op zaterdag 12 september organiseert Rabobank Krimpenerwaard een speciale Kabouteroute en stoere Survivaltocht voor de kinderen van de Krimpenerwaard. Deze activiteiten zijn te vinden in het Loetbos. Langs de route kunnen de kinderen deelnemen aan diverse activiteiten. Ga de uitdaging aan en verdien €3,50 voor onze school! Dit geldt ook voor de begeleiders! Bij inschrijving graag **'nummer 7'** vermelden, dan komt het helemaal goed! De kinderen kunnen starten tussen 9.00 en 15.00 uur! Doet u mee? Het is echt een aanrader! We hopen op een gezellige, sportieve dag!



PCPO KRIMPENERWAARD IN BEWEGING

Het zal u vast niet zijn ontgaan. De huidige directeur-bestuurder van onze vereniging PCPO Krimpenerwaard, de heer Theo Segers wordt op 7 september 2015 geïnstalleerd als burgemeester van Staphorst. Ruim tien jaar heeft hij leiding gegeven aan de PCPO Krimpenerwaard. Op 7 oktober wordt hem een afscheidsreceptie aangeboden. Indien u hem wilt groeten, dan bent u tussen 17.00-19.00 van harte welkom in restaurant 'de Arendshoeve' te Bergambacht.

De toezichthouders hebben op 28 augustus – na een aantal gesprekken – aan de heer G.T. Tissink gevraagd of hij een periode de functie van directeur-bestuurder wil waarnemen. De heer Tissink woont in Krimpen aan den IJssel. De laatste 7 jaar is hij bovenschools algemeen directeur geweest van vijf basisscholen in Huizen. Binnen de PCPO is hij niet helemaal onbekend: van 1990 tot 2004 is hij directeur geweest van de Eben-Haëzerschool in Lekkerkerk. Inmiddels heeft de heer Tissink kennis gemaakt met de directeuren en zal hij in de week van 7 september met zijn werk beginnen. Het is de bedoeling dat hij advies geeft aan de toezichthouders over de te volgen procedure om te komen tot een directeur-bestuurder.

OVERBLIJF

De overblijfgroepen lopen weer behoorlijk vol. Daarom zijn we nog op zoek naar een extra overblijffouder. Ook oproepkrachten zijn van harte welkom! U kunt zich opgeven bij Sylvia Koudstaal. Als u uw kind(eren) nog niet heeft opgegeven voor de overblijf geef dit dan ook z.s.m. door aan Sylvia. Dit gaat alleen over de kinderen die vast op één of meerdere dagen overblijven. Dan wordt de lijst compleet en hebben we een beter overzicht. Komt uw kind incidenteel dan is het de bedoeling dat u de naam van uw kind tijdig in de map schrijft. Andersom geldt natuurlijk ook: komt uw kind incidenteel níet, dan graag de naam doorstrepen in de map. Dat scheelt de overblijfmoeders een hoop tijd in het zoeken en/of nabellen van uw kind.



KINDERKOOR

Juf Gerrie was jaren dirigent van het kinderkoor Maranatha. Na haar vertrek heeft Annelieke de Vries vorig schooljaar vol enthousiasme het stokje overgenomen. Omdat Annelieke gaat emigreren naar Canada stopt zij als dirigente. We zoeken nu een enthousiasteling die het stokje van Annelieke wil overnemen!

Heb je interesse of ken je iemand? We horen het graag, omdat we hopen dat het kinderkoor door kan gaan! Vragen of reacties? Benader Carin Blok of Corina Hogendoorn (350808 / kinderkoorbab@hotmail.com).

SCHOOLADVIESRAAD: NIEUW LID/VOORZITTER GEZOCHT!

Herhaald bericht – Door het afscheid van onze oud-voorzitter Jan Verhagen, is de SAR op zoek naar een nieuw lid. De SchoolAdviesRaad is binnen onze vereniging “een raad die tot taak heeft de plaatselijke betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren en de school te adviseren op het gebied van identiteit”. De SAR geeft advies bij sollicitaties, het identiteitsdocument, de vieringen in de kerken en alle andere identiteits-gerelateerde zaken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids, pagina 28. Leden van de SAR zijn kerkelijk betrokken en hebben (het liefst de komende ‘ambtstermijn’ van drie jaar) kinderen op school. We proberen de SchoolAdviesRaad altijd zo goed mogelijk te laten vertegenwoordigen door de betrokken kerken. Het heeft dan ook onze voorkeur als iemand vanuit de Ontmoetingskerk zich meldt. Neemt u daarvoor contact op met de secretaris van de SAR: Marleen Verdoold, sar@cbs-deark.nl. Kunt u het lidmaatschap combineren met het voorzitterschap, desnoods op termijn, dan is dat helemaal fantastisch.

GOEDE-DOELEN COMMISSIE

Ieder jaar zoeken we als school weer met de grootste zorgvuldigheid naar een 'goed-doel' om een periode te ondersteunen. Vorig jaar hebben we veel geld opgehaald voor de allerarmsten in Malawi en op die manier het project van Hans en Gerrie Kasbergen ondersteund. Ook dit jaar willen we ons sterk maken voor de minder-bedeelden door DorcasHulp Nederland te ondersteunen. In overleg met Dorcas zijn we nog opzoek naar een speciaal project wat we gericht kunnen steunen. U hoort daar in de volgende nieuwsbrief meer over!



Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (14) in Haïti en Joseline (7) in Guatemala. Ook sturen zij iets op. In de maand september zal dat gebeuren door de groep 0/1a en 1b/2b.

BOTTER- BON IN DE TON

We zijn zelf soms ook een beetje een goed doel. Zoals u weet kunt u uw tankbonnetjes van Botter in de olieton doen die in de gang staat. Vlak voor de zomer is de ton weer gelegegd en zijn de bonnetjes geteld. Voor iedere getankte liter ontvangt de school 1 eurocent.

WERKZAAMHEDEN

In de zomervakantie zijn er allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Bij deze een kleine update en informatie m.b.t. deze zaken. Voordat u wellicht denkt 'waar doen ze het allemaal van'? Vanaf 1 januari 2015 zijn alle scholen volledig verantwoordelijk voor al het onderhoud aangaande het schoolgebouw. Waar we voorheen het 'klein-onderhoud' zelf regelden en de gemeente geld reserveerde voor de grotere zaken, is dat vanwege decentralisatie nu wettelijk gewijzigd. Een eenvoudige bezuiniging vanuit het Rijk. Onder de grotere onderhoudszaken vallen zaken die eens in de tien, twintig, dertig of zelfs veertig jaar moeten gebeuren. Gemeenten sparen daar dus ook tientallen jaren voor. Per 1 januari 2015 waren opeens al die gespaarde budgetten 'verdamp't'. Gemeenten mochten zelf bepalen in welke mate ze nog geld beschikbaar stelden die ze in de jaren daarvoor spaarden. De gemeente Bergambacht was gelukkig coulant. Vandaar dat we het leidingwerk en voegwerk in de oudbouw konden vervangen en het totale plein op konden hogen. Bovendien heeft de oude gemeente nog op het laatste moment bepaald dat alle scholen in Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude, zonnepanelen mochten installeren. Al deze werkzaamheden zijn in de zomervakantie uitgevoerd. Alleen de schilder is de komende weken nog bezig met regulier onderhoud aan de buitenkozijnen van de school.



Vlak voor de zomervakantie werden wij geconfronteerd met een ander probleem. Een leerling zou per volgend cursusjaar met haar klas mee verhuizen naar de bovenverdieping van de school. Omdat deze leerling hartproblemen heeft kon dat echter helemaal niet. Vijf dagen per week, meerdere keren per dag, veertig schoolweken lang en dat de komende jaren, zou een veel te grote belasting zijn. Goede raad was duur. We hadden een aantal opties. De klas voortaan isoleren op de begane grond. Dat is echter onderwijsinhoudelijk absoluut onwenselijk. Je plaatst zo'n groep dan voor jaren in een hoek waarin geen contact is met parallelgroepen. Ook groeps-doorbrekende activiteiten zijn praktisch onuitvoerbaar. Een andere mogelijkheid was het plaatsen van een lift óf deze leerling verwijzen naar een andere school. Dat laatste was helemaal ondenkbaar. We willen een leerling niet om gezondheidsredenen ook nog eens uit haar sociale context halen en maar naar een ander gebouw sturen. Een traplift zou de meest ideale maar tegelijk prijzige oplossing zijn.



Gesprekken met plaatsgenoot Otolift zorgden voor een verrassend aanbod. Het Bergambachtse bedrijf heeft de nieuwste traplift aan de school geschonken. Onderdeel van de 'overeenkomst' is het sponsoren van Stichting Kinderen Kankervrij met de gezamenlijke aanschaf van 370 KiKa beren. De lift is ondertussen geïnstalleerd en de feestelijke overhandiging van de KiKa beren, voor iedere leerling één, zal op maandag 14 september plaatsvinden. We zijn erg dankbaar voor deze geboden mogelijkheid!

GEBEDSGROEP

Dit jaar zijn alle maandelijkse gebedsgroepen voortaan op de woensdag. Aanstaande woensdag, 9 september is de eerste bijeenkomst. We bidden met elkaar voor de school en alle onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!

We starten om 08.30 in het handvaardigheidslokaal (2e verdieping) en verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze worden voor het speellokaal opgevangen.



Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl

REGEL VAN DE WEEK

7-11 sept	<p>We houden alles schoon en netjes <i>(de kapstok/luizentas, de wc, de gang, de vensterbanken, de werkplek)</i></p>	
14-18 sept	<p>WC gebruik: zo snel mogelijk en let op netheid en hygiëne <i>(doortrekken, handen wassen, deuren sluiten)</i></p>	
21-25 sept	<p>We lopen rustig in de gang en op de trap en blijven van elkaar af <i>(dus niet schreeuwen, rennen, trekken/duwen)</i></p>	
28 sept – 2 okt	<p>We houden het plein schoon en netjes <i>(afval in de bakken)</i></p>	

NIET VERGETEN/CHECK

0	Sparen: Tankbonnetjes van Botter – in de blauwe ton bij de hoofdingang
0	Batterijen inleveren – in de batterijenton bij de hoofdingang
0	Oproepjes lezen en eventueel reageren
0	Ouderbijdrage overmaken

D.V. IN SEPTEMBER

09-09	Gebedsgroep
10-09	Groepsinformatieavond
17-09	Schoolfotograaf
24-09	Oudermorgen groep 3
29-09	Oudermorgen groep 3
30-09	Start kinderboekenweek/projectweek
02-10	Nieuwsbrief 2

Namens het team,

Vincent Geense en Adriaan Hanse